

TỜ LIÊN LẠC PHONG TRÀO ĐỒNG HÀNH

# Đồng Hành

Năm thứ 24 - Số 5, 2001



Khủng Hoảng trong  
Đời Sống Gia Đình



## ĐỒNG-HÀNH

P.O. Box 51472  
Irvine, CA 92619-9998  
bao@donghanh.org  
www.donghanh.org

*Tuyên Úy* **Lm Lê Quốc Tuấn, S.J.**  
*Phụ trách tổng quát* **Phạm Hữu Quang**  
*Điều hành* **Nguyễn Phương Hà**  
*Thực hiện* **Các nhóm Đồng Hành**

### Cha Tuyên Úy và các Trưởng Vùng

Lm Lê Quốc Tuấn, S.J.  
(303) 480-3917  
Anh Lê Trọng Ngà (Tây Bắc)  
(503) 439-6983  
Chị Đặng Thanh Trúc (Bắc California)  
(408) 942-9151  
Chị Nguyễn Phương Thanh (Tây Nam)  
(626) 457-1953  
Chị Đoàn Thanh Nguyệt (Trung Tây)  
ndoan@webzone.net  
Anh Lê Thanh Liêm (Đông Bắc)  
(703) 914-2065  
Chị Hà Thị Bảo Điện và anh Huỳnh Tấn Hiệp (Canada)  
(514) 748-5628 & (514) 341-9828  
Chị Phan Thị Hương (Liên lạc viên vùng Âu Châu)  
nguyenphan@vossnet.de  
Chị Trần Thị Thanh Trang (Liên lạc viên vùng Âu Châu)  
thanh.tran@bfi.org.uk

Đồng Hành là tờ liên lạc anh chị em trong phong trào Đồng Hành. Anh chị em tham dự linh thao thường nhận Đồng Hành để nuôi dưỡng nội tâm và kết tình thân thương trong nhóm. Về phương diện tài chánh, Đồng Hành sống nhờ những đóng góp tùy tâm và khả năng của bạn để Đồng Hành tiếp tục đến tay các bạn.

Thư từ và bài vở xin gửi về Đồng-Hành, P.O. Box 51472, Irvine, CA 92619-9998, hoặc bao@donghanh.org.

Thư đặt mua báo và sách hướng dẫn xin gửi về **Đồng-Hành**, P.O. Box 51472, Irvine, CA 92619-9998. Chi phiếu xin viết cho Đồng Hành.



www.donghanh.org

# Thư Trở ờng Nhóm

Phạm Hữu Quang

*Các cha và anh chị quý mến,*

Đầu năm 2002, con xin gửi đến quý cha và anh chị lời cầu chúc bình an và hạnh phúc trong tình thương của Chúa Kitô. Nguyễn xin Thầy Chí Thánh là người bạn đồng hành thật gần gũi và quý mến của mỗi người cũng như mỗi gia đình trong năm mới này.

Trong những ngày tháng gần đây, Quang nhớ đặc biệt đến cha Dominici Đỗ Minh Trí và anh Hóa (chồng của chị Hương ở Germany) đang đi qua “chemotherapy” để chữa trị bệnh ung thư. Cha Trí đã phục vụ người Việt Nam trong các trại tị nạn ở Phi và Thái Lan. Mặc dù là người Ý, cha đã mang trong người một tâm hồn và trái tim Việt Nam. Cha thương người Việt Nam với một tình thương thật đặc biệt và luôn ước mong được trở về quê hương Việt Nam để phục vụ. Trong những năm 91-93, cha Trí thay thế cha Thành trong vai trò tuyên úy cho Đồng Hành và anh chị em Đồng Hành đã học được nơi cha một bài học yêu thương sâu đậm, cương quyết và bền bỉ.

Chị Hương từ nước Đức đã bay qua tham dự họp mặt Đồng Hành 1998 tại Phoenix, Arizona. Cùng với chị Trang từ Luân Đôn, chị đã mang theo những tâm tình của anh chị em Âu Châu và luôn ước muốn được đồng hành và liên kết với anh chị em Đồng Hành khắp mọi nơi. Ngoài bốn phận trong gia đình, chị còn nhiệt tình phục vụ trong giáo xứ, tổ chức các khoá Linh Thao và họp mặt nhóm.

Xin dâng lên Chúa hai người rất quý mến của chúng con trong gia đình Đồng Hành là cha Trí và anh Hóa. Nguyễn xin Chúa đến viếng thăm, nâng đỡ và thêm sức cho cha Trí cùng anh Hoá trong thời gian chữa trị này.

Vào đầu tháng 11, 2001 vừa qua, ban phục vụ phong trào đã có một buổi họp đặc biệt tại Newport Beach, CA để cầu nguyện, chia sẻ và bàn thảo về vấn đề gia nhập CLC. Phong trào Đồng Hành chúng ta đã nộp đơn xin gia nhập CLC Thế Giới vào đầu năm 2000 với tư cách toàn phong trào. Tuy nhiên vì quy luật hiện nay của CLC Thế Giới không cho phép nên họ đã đề nghị Đồng Hành gia nhập CLC quốc gia, nơi chúng ta đang sống. Đề nghị này đã gây ít nhiều thất vọng cho ban phục vụ phong trào,

*Christian Life Community  
Borgo Santo Spirito 8  
00195 Rome,  
Italy*

*16.7.2001*

*Vietnamese Companions of Christ  
80 Camino Del Oro  
Rancho Santa Margarita, CA 92688-3139*

*Dear Quang Pham  
President of VCCt,*

*This letter to you is long overdue and we apologize for that. At the same time we want you to know that your letter, as the President of the Executive Council of VCCt, requesting full membership in the world CLC (Jan. 28, 2000) has not been taken lightly or forgotten. In fact, the specificity of your application based on a cultural configuration has given rise to much reflection and discussion among ExCo members.*

*You have shared with us your stimulating history and also your present situation. We are grateful and we commend you on your commitment and diligence to ongoing formation. Your steadfastness and growth in the CLC way of life is exemplary.*

*Mindful of our mandate as World CLC Exco to be visionary in our formation of long-term strategies, we have attempted to situate your proposal in a world Community context and its future. It is in this context that we considered the issue of how the development of a new structure(s), such as the VCCt, based on cultural identity would co-exist with a heterogeneous structure as we continue to evolve as one world Community but, yet living in different regions of the world. We also considered what implication this could have for the ability of the world CLC to be exclusive/inclusive and how it might in turn affect National structures in the future. Another issue is of the effect on decision-making process in World Assemblies. Our attempt in finding an answer to those questions is further exasperated by the fact that the CLC General Norms do not offer us much clarity on your unique request.*

*Clearly, CLC must strive to formulate General Norms that would provide us with juridical definitions on certain subjects such as you have presented us with. Therefore we need General Norms that are applicable to the signs of the times. Furthermore, the focus in CLC must be on discernment of apostolic mission (the document OCM) and of how we can best respond to God calling us to be present and active in our reality in those regions of the world that we happen to live. This must be the questions and the challenges before us. I believe that your situation can help us in finding those answers. Based on these factors and the many ambiguities that are before us the decision and the desire of the World ExCo is to request that the VCCt ask for, “temporary incorporation in the respective National CLC structure as a group with a distinct cultural identity”. As an example, within the USA there would continue to be the one National structure of which the VCCt would be a member. This new relationship will need to be presented, discussed and discerned at the national levels of both CLC and VCCt.*

*This may involve becoming a unit in the NCLC to enable a fuller apostolic discernment in those national CLCs. This unit could remain an apostolic community as VCCt. This would give you time to clarify how you wish to live out the VCCt vision in the future and its mission in your respective realities. As well, it would allow time for the CLC to reformulate the General Norms so as to respond better to your request.*

*We acknowledge that this is a shift from our earlier position in discussions with you and reflects the world ExCo’s greater understanding and identity in the aftermath of the document, “Our Common Mission”. Reports from Vietnam of CLC beginnings there have also had to be considered.*

*The Executive Secretary Gilles Michaud, his wife Leah and the Vice-Ecclesiastical Assistant for World CLC, Fr Fernando Salas, will be in Pittsburgh during the first week of August attending the Mid-Atlantic Multi-Regional Conference. They would welcome the opportunity to dialogue further with you on this issue. Would this be a possibility?*

*Jose Maria Riera  
President CLC ExCo*

đồng thời đưa ra một số câu hỏi, thắc mắc liên quan đến sự hiệp nhất, môi trường phục vụ, truyền thống văn hoá, v.v. của Đồng Hành. Trong không khí cầu nguyện của những ngày họp và dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, ban phục vụ đã biểu quyết đề nghị Đồng Hành nên gia nhập CLC quốc gia. Đây là đề nghị từ ban phục vụ sau những giờ cầu nguyện nhận định, sẽ trình bày trong đại hội Đồng Hành 2002 để xin đại hội chuẩn thuận. Với đề nghị này, một tâm tình cởi mở và dấn thân theo Thầy nơi quốc gia và Giáo Hội địa phương đang triển nở. Hy vọng tiến trình hội nhập vào CLC quốc gia sẽ mang lại nhiều kết quả phấn khởi và tích cực cho đôi bên, đồng thời chúng ta vẫn giữ được truyền thống, cơ cấu tổ chức và sinh hoạt đặc thù của Đồng Hành. Kết quả của cuộc họp vừa qua cũng đã được chia sẻ với CLC Thế Giới và CLC Hoa Kỳ. Trong tin tưởng và phó thác, chúng ta chờ đợi câu trả lời từ CLC Hoa Kỳ.

Bước qua năm mới, với biến cố 11-tháng-9 còn sâu đậm trong tâm tư, chúng ta cùng nhau bước đi để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, đặt nền tảng trên hoà bình và công lý cho mọi người, đặc biệt chú tâm đến những người nghèo khó, bị áp bức và bỏ rơi chung quanh chúng ta.

Một vài sinh hoạt quan trọng đang chờ đón chúng ta trong năm 2002, đặc biệt Ngày Giới Trẻ Toàn Cầu vào tháng bảy ở Toronto, Canada và Đại Hội Đồng Hành vào cuối tháng 12 ở New Orleans. Chúng ta sẽ dồn nỗ lực vào việc chuẩn bị cho hai sinh hoạt này. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn tâm trí cùng ước muốn của chúng ta trong mọi việc chúng ta sẽ làm để danh Chúa được cả sáng hơn.

Kính mến,

Phạm Hữu Quang



## Thư Tuyên Úy

*Kính thăm quý Cha, quý vị Ân Nhân và các anh chị em Đồng Hành,*

Trước thêm năm mới Nhâm Ngọ con xin gửi đến quý Cha, quý tu sĩ, quý vị ân nhân và các anh chị em Đồng Hành xa gần khắp nơi, lời chúc đầu xuân tràn đầy ơn Chúa và thêm lòng nhiệt huyết theo bước chân Ngài trên mọi nẻo đường đi.

Suốt năm qua cùng với ban gia đình phong trào Đồng Hành, nghe lời mời gọi của Thầy, đi tìm Thầy, và chiêm ngắm Thầy trong đời sống ơn gọi hôn nhân gia đình. Ban gia đình đã làm việc vất vả để có những khóa tĩnh tâm Linh Thao dành cho gia đình, lập các nhóm sinh hoạt gia đình khắp nơi, có những bài phỏng vấn thực tế và những tâm tình chia sẻ súc tích về đời sống gia đình trên báo Đồng Hành.

Nhu cầu của mục vụ gia đình thật rộng lớn và nhiều lúc không biết bắt đầu từ đâu và chấm dứt ở nơi nào. Tuy vậy các anh chị em trong ban gia đình đã cố gắng và đã tiến rất xa trong môi trường giới thiệu mục vụ này đến với mọi người trong phong trào. Phần còn lại xin trao cho Chúa và lòng đáp trả đầy yêu thương của mọi người.

Ơn gọi hôn nhân gia đình được nuôi dưỡng qua ba khía cạnh đặc thù sau đây:

Thứ nhất, đời sống tâm linh gia đình giữa vợ chồng và con cái. Đời sống này được nuôi dưỡng qua các giờ cầu nguyện, làm phút hồi tâm hằng ngày trong gia đình và tham dự Linh Thao gia đình hằng năm chung với nhau;

Thứ hai, gia đình nên thuộc về một nhóm Đồng Hành gia đình ở địa phương, tích cực tham gia và sinh hoạt thường xuyên với nhóm;

Thứ ba, gia đình luôn mở lòng và lắng nghe lời mời gọi của Thầy qua tiếng kêu khóc của các gia đình khác trong cộng đoàn, xã hội, để cùng nâng đỡ và đồng hành với họ trong hoàn cảnh riêng biệt của từng gia đình.

Trong năm qua tôi có dịp đi giúp các anh chị em trong các khóa Linh Thao gia đình và tôi nhận ra những bài học quý giá như sau:

- Lý tưởng của khóa Linh Thao gia đình là khi hai vợ chồng cùng đi tham dự khóa chung với nhau. Tôi biết đây là một hy sinh lớn cho các anh chị và con cái vì trên thực tế tìm ra người để gửi và trông con suốt một cuối tuần dài đầu phải là chuyện dễ. Thêm nữa cha mẹ thường hay thương và nhớ con nhiều khi đi xa con. Tuy vậy kinh nghiệm cho thấy sau một khóa Linh Thao, ơn sung Chúa và tình thương Ngài đổ xuống trên tâm hồn của các anh chị và gia đình con cái thật tràn đầy và không ai có thể lường được.

- Khóa Linh Thao gia đình nên có trọn 3 ngày, bắt đầu từ chiều thứ Năm đến Chúa Nhật vì như vậy các anh chị mới có thời gian nghỉ ngơi trong Chúa. Không những chỉ nghỉ ngơi về tâm linh nhưng còn tâm thần lẫn thể xác. Sau những ngày tháng miệt mài đi làm, nuôi nấng, dạy dỗ và chăm sóc con cái các anh chị rất cần có thời giờ để nghỉ ngơi trong Chúa và trong nhau.

- Khóa Linh Thao gia đình không phải là khóa thăng tiến hôn nhân gia đình, nên mục đích trong khóa không trực tiếp nhắm vào đời sống và mối liên hệ giữa vợ chồng, cho bằng đời sống và mối liên hệ mật thiết với Chúa. Chính qua cảm nghiệm được yêu thương từ Chúa và lớn lên trong mối liên hệ mật thiết với Ngài, các mối liên hệ khác sẽ được chúc phúc, triển nở và chữa lành. Thầy đã có lần nói, “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước ... còn tất cả mọi thứ khác Người sẽ ban cho” (Mt 6:33).

- Khóa Linh Thao gia đình cũng không phải là khóa tâm lý gia đình nhằm về phương pháp và nghệ thuật sống đời sống vợ chồng và giáo dục con cái. Khóa Linh Thao gia đình hướng con người về đời sống cầu nguyện, nhất là cầu nguyện với Lời Chúa. Là người Kitô tôi luôn khẳng định và xác tín rằng đời sống cầu nguyện là cứu cánh của mọi vấn đề trong cuộc sống; vì vậy, chính qua đời sống cầu nguyện thường xuyên với Chúa và với nhau, các vấn đề trong đời sống gia đình sẽ được giải quyết trong cõi mở, yêu thương và tự do.

- Cuối cùng, khóa linh thao gia đình không chỉ dành cho những cặp vợ chồng còn đôi còn lứa, hạnh phúc nguyên vẹn, nhưng dành cho tất cả mọi người, những ai đã từng bước vào đời sống hôn nhân gia đình, cho dù hoàn cảnh sống hiện tại có nhiều thay đổi, đang gặp khó khăn hoặc đã gãy cánh giữa đường. Thiên Chúa là Thiên Chúa của Tình Thương. Dù hoàn cảnh sống của gia đình như thế nào đi nữa, ơn gọi căn bản của người con của Chúa là đi tìm tình thương của Ngài và cảm nghiệm tình thương Ngài một cách sâu xa trong hoàn cảnh sống hiện tại và riêng biệt của gia đình mình.

“Dù tôi mất tất cả nhưng tôi không mất Thiên Chúa thì tôi vẫn còn được hạnh phúc...” là lời chia sẻ của một người đi dự khóa.

Các anh chị và các bạn,

The vocation of life is not success but LOVE. Ơn gọi của cuộc sống không phải là thành công nhưng YÊU THƯƠNG. Ơn gọi của ban gia đình trong phong trào là yêu thương và giúp người khác yêu thương giống Thầy mình, yêu thương đến chết đi cho người mình yêu. Yêu thương giống Thầy là yêu thương vô điều kiện, không ranh giới, không lệ thuộc vào sự vẹn toàn hay bất toàn của đời sống còn người. Yêu thương là yêu thương!!!

Con đường yêu thương và ơn gọi phục vụ gia đình của Đồng Hành sẽ không dừng chân hôm nay nhưng kéo dài mãi mãi vào ngày mai, vì ngày nào Đồng Hành còn nghe được lời mời gọi của Thầy, ngày đó ơn gọi phục vụ gia đình vẫn còn sống và sống mãi trong lòng anh em.

Thân mến trong Chúa Kitô,  
Lê Quốc Tuấn, S.J.



## Thư

# Toà Soạn

*Quý cha, quý anh chị thân mến,*

Báo số này lại ra trễ! Lỗi tại tôi mọi đàng! Số báo này (5-2001) đáng lẽ phải ra vào dịp Giáng sinh 2001, nhưng mãi đến Tết ta mới ra được. Ban báo đành xin lỗi bạn đọc và thầm mong rằng với “schedule” bốn số báo một năm thì có thể đuổi kịp & chấm dứt cái màn trễ nãi này.

Như đã hứa trong số trước, báo số này xin gửi đến bạn đọc bài phỏng vấn cha Nguyễn Trọng Tước, SJ. xoay quanh đề tài “khủng hoảng trong gia đình.” Nghe nói đến khủng hoảng thì có vẻ hơi nặng nề & u tối, nhưng bài “nói chuyện với Nguyễn Tầm Thường” chắc chắn sẽ không làm cho quý độc giả chán nản, thất vọng. *Life Is Beautiful*. Đó là châm ngôn (gần đây) của cha. Hy vọng cũng sẽ là điều độc giả của Đồng Hành cảm nhận được, khi đọc những tâm tình của anh chị em khắp nơi gửi đăng trên báo.

Báo số này hơi mỏng. Chắc bạn đọc cũng đoán ra là hơi thiếu bài. Dù vậy, báo số này cũng chứa đựng những chia sẻ rất quý, do các anh chị gửi về. Mời bạn đọc nghe chuyện tình đẹp như mơ của anh chị Đạt & Hải. Anh Đạt là người viết thường xuyên của mục “Lạy Thầy, Thầy Ở Đâu” xuất hiện đều đặn trên mỗi số báo. Mời bạn đọc cùng theo dõi những tâm tình nhận được qua các khóa tĩnh tâm tại Phoenix, tại New Jersey. Sau mỗi khóa tĩnh tâm, xin các anh chị trong ban tổ chức dành vài phút để giới thiệu và khuyến khích những người dự khóa viết bài. Xin các anh chị nhớ cho báo một tấm hình với vài dòng ghi chú. Và nhờ đó, anh chị em khắp nơi trong phong trào có thể cùng chia sẻ những hoa trái của khóa tĩnh tâm. Rồi thì mời bạn đọc xem một số hình ảnh & bài viết về họp mặt vùng trung tây 2001 (bấy lâu nay vẫn nổi tiếng rất vui, rất thân, rất ý nghĩa, năm nay, một anh ở nam Cali sang dự ké và về thì hết lời khen

*(continued on page 34)*

# Đồng Hành

Số 5, 2001

Chủ Đề: Khủng Hoảng Gia Đình

Chủ Đề

1

## Thư Trưởng Nhóm

*Phạm Hữu Quang*

4

## Thư Tuyên Úy

*LM Lê Quốc Tuấn*

5

## Thư Tòa Soạn

34

## Nhịp Cầu Thư Tín

8

## Nói Chuyện Với Nguyễn Tâm Thường



11

## Những Hình Ảnh Phúc Âm

*Đồng Khê*

Young Companions' Corner

12

## To Our Young Companions

*Trần Thu Hương*

13

## The Hidden Child

*Chiêu Giang*



14

### Lạy Thầy, Thầy Ở Đâu

*Nguyễn Quang Hải Đạt*



18

### Họp Mặt Vùng Trung Tây

*Tôn Thất Thanh*

22

### Tĩnh Tâm Nhóm Dấn Thân

*Nguyễn Đức Ưông*

22

### Ở Chúa Tình Người

*Đặng Trương Lân Ba*

24

### Tâm Tình Gặp Chúa

*Phương*

26

### Nhóm Dấn Thân

*Nguyễn Đức Ưông*

28

### Phép Rửa Khiêm Nhường



30

### Lịch Trình Linh Thao 2002

*Ông Nhung*





# Nói Chuyện Với Nguyễn Tâm Thường

*Lời Tò Soạn:*

Số báo này, với chủ đề **Khủng Hoảng trong Gia Đình**, **Đồng Hành** rất hân hạnh tiếp chuyện với tác giả **Nguyễn Tâm Thường**, tức cha **Nguyễn Trọng Tước**, SJ.

Cha **Tước** chắc chắn không xa lạ gì đối với độc giả của **Đồng Hành**, và vì thế, xin phép được bắt đầu câu chuyện với cha ngay, thay cho lời giới thiệu.



**Đồng Hành:** Thưa cha, được cha nhận lời nói chuyện với tụi con trong mục “**Tâm Tinh Với Nhau**” kỳ này, tụi con rất mừng. Được biết cha đã có thời gian làm việc tại quận Cam, California trong mục vụ gia đình, cũng như các khóa thăng tiến hôn nhân và các khóa tĩnh tâm gia đình. Xin cha cho độc giả **Đồng Hành** biết thêm về công việc của cha trong thời gian đó. Và tại sao cha đã chọn hay nhận lãnh công việc này.

**Cha Tước:** Xét về câu chuyện bắt đầu thì tôi tham dự **Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình**, khóa VI tháng 10 năm 1989 do **Cha Chu Quang Minh, S.J.** tổ chức tại **Marywood Center** thuộc giáo phận **Orange**. Sau đó tôi có dịp làm việc với một số anh chị em trong lãnh vực này. Tôi thấy đây là một mục vụ rất cần thiết. Càng sống lâu trên đất Mỹ, vấn đề hạnh phúc gia đình của người Việt càng là một thách đố lớn. Làm việc trong lãnh vực này cũng giúp tôi thông cảm với giáo dân hơn vì đời sống của họ. Tôi hiểu tình yêu trong một chiều kích khác hơn là “**Tình Thơ Thập Giá**”. Vì thế tôi viết truyện ngắn “**Con Muối**” tặng cho đời hôn nhân trong cuốn **Tiếng Gọi Phía Bên Trong**.

**Đồng Hành:** Gia đình là một xã hội nhỏ cho nên khủng hoảng trong gia đình cũng có nhiều loại. Hôm nay tụi con chỉ xin được nói chuyện với cha về khủng hoảng trong đời sống hôn nhân của người Công giáo Việt Nam tại hải ngoại. Thưa cha, trong thời gian làm việc mục vụ gia đình, cha đã có dịp gặp gỡ và nói chuyện với

những cặp vợ chồng đang gặp khó khăn, thường thường khi gặp Cha thì họ đang ở trong tình trạng nào?

**Cha Tước:** Dĩ nhiên là gặp gỡ họ chứ. Thường thường khi họ gặp các linh mục là lúc tình trạng hạnh phúc bắt đầu phải “**chữa lửa**” rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế, cuộc sống của họ rất buồn, một là li dị hai là chịu đựng trong cay đắng.

**Đồng Hành:** Cha có dịp làm việc với họ trong thời gian lâu dài không hay họ chỉ đến gặp cha một hai lần rồi thôi? Và cha có biết cuộc sống của họ sau đó ra sao?

**Cha Tước:** Thường là một thời gian ngắn. Tôi không biết rõ sau đó những gì xảy ra.

**Đồng Hành:** Trong những trường hợp cha có dịp tiếp xúc, thì những nguyên nhân nào thường đưa đến lục đục nghiêm trọng trong gia đình hoặc dẫn tới đổ vỡ?

**Cha Tước:** Nói về nguyên nhân thì có nhiều, tùy mỗi hoàn cảnh gia đình, sự hiểu biết do giáo dục của đương sự, chiều sâu tôn giáo, liên hệ họ hàng, văn hóa, tiền bạc, cuộc sống mới nơi quê người.

**Đồng Hành:** Trong những nguyên nhân đó, cha nghĩ có nguyên nhân nào là do ảnh hưởng của nếp sống và tập quán xã hội tại hải ngoại không?

“ ...Nguyên Lý và Nền Tảng trong tiến trình linh thao của I-Nhã là bước đầu cho một linh hồn nhìn mình là ai, thì cũng là bước đầu cho mọi cuộc hôn nhân...”

Cha Tước: Chắc chắn là có do nếp sống mới. Đụng chạm vào văn hóa mới của đất nước này sẽ có những suy tư mới. Thí dụ như căng thẳng về công việc làm ăn, khác biệt quan niệm vai trò nam nữ, vợ chồng, tài chánh, con cái. Ngay như văn hóa thời đại cũng làm con người ngày nay khác xưa. Thí dụ một gia đình mà mỗi phòng một T.V. tuy là tiện nghi nhưng không còn giây phút gia đình giải trí chung nữa. Mỗi người một thế giới riêng trong phòng mình dần dần sẽ dẫn đến người nào biết người đó mà thôi. Tệ nhất là có cả T.V. trong phòng ăn. Họ ngồi ăn cùng bàn mà cũng không có giờ nói chuyện với nhau. Thí dụ Internet là một chuyện mà chính tôi gặp nhiều hôn nhân bất hạnh chỉ vì những liên hệ “nhàn cư vi bất thiện”. Ngoài khác biệt văn hóa chủng tộc còn khác biệt văn hóa kỹ thuật thời đại.

Một điều như rất thường nhưng giữ vai trò quan trọng trong hôn nhân là đời sống sinh lý. Một vấn đề quan trọng mà rất thiếu thốn về giáo dục.

Đồng Hành: Cha thấy vấn đề ly dị thường xảy ra ở giai đoạn nào? Tại sao?

Cha Tước: Khó trả lời câu hỏi này, một phần tôi chưa có nhiều dữ kiện. Có những trường hợp họ phải chịu đựng nhau thôi, thí dụ những người lớn tuổi, đã có cháu nội, ngoại. Họ không ly dị trong giấy tờ nhưng trong tâm hồn rất bất hạnh. Xét chung chung, tôi nghĩ ở giai đoạn họ cưới nhau được ngoài mười năm trở ra là giai

đoạn họ gặp nhiều khủng hoảng.

Đồng Hành: Đối với những cặp đang ở trong tình trạng khủng hoảng như vậy thì cha nghĩ họ phải làm gì để cứu vãn? Có gì khác biệt trong vai trò của người chồng hay vợ không?

Cha Tước: Không có vấn đề khác biệt nam hay nữ trong hạnh phúc hay đổ vỡ của hôn nhân. Ai cũng có phần trách nhiệm trong đó. Muốn hạnh phúc họ phải kiếm tìm bằng cách học hỏi, thái độ suy tư, và nhất là ơn Chúa.

Đồng Hành: Có người nghĩ rằng sanh thêm một đứa con thì có thể cứu vãn được tình thế. Cha nghĩ sao về điều này?

Cha Tước: Tôi không hiểu rõ câu hỏi này. Có thể cứu vãn hay càng chìm xuống vực sâu?

Đồng Hành: Là người Công giáo, mình có những lợi điểm nào hơn những người thuộc các tôn giáo khác trong lãnh vực duy trì và bảo vệ hạnh phúc gia đình không?

Cha Tước: Tôi tin chắc điều này. Kinh Thánh dùng hôn nhân là hình ảnh diễn tả liên hệ Chúa Kitô và Giáo Hội. Như thế hôn nhân phải rất đẹp. Nhưng có mấy người thấy vẻ đẹp này? Nhiều khi họ làm Lời Chúa méo mó. Thí dụ Kinh Thánh bảo phải “nên một”. Thế nào là nên một? Trên bàn thờ mà hai cây nến cũng không thể cháy

chọn nhau, nó phải đứng xa nhau. Nếu Adong không phạm tội theo Evà thì ông đi đường ông, bà đi đường bà. Như vậy hai ông bà phải ly dị nhau à? Nếu muốn đi chung đường thì Adong chỉ còn cách theo Evà phạm tội sao? Đây chỉ là một thí dụ cách hiểu Kinh Thánh. Tôi đã gợi ý trong bài “Lời Trên Sân Ga” trong cuốn Mùa Chay Và Con Sâu Bướm, cũng như “Ý Thơ Trong Địa Đàng” trong cuốn Viết Trong Tâm Hồn.

Ngoài vẻ đẹp trong Kinh Thánh người Công Giáo còn các bí tích để gìn giữ, củng cố, thánh hóa, hướng dẫn lương tâm. Tôi thấy Giáo Hội thật tuyệt vời. Để thấy vẻ đẹp họ phải học hỏi, tìm kiếm.

Đồng Hành: Thưa cha, Linh đạo I-Nhã và lối sống Đồng Hành có những phương cách cụ thể nào để giúp thăng tiến đời sống hôn nhân không?

Cha Tước: Trong mọi khóa tĩnh tâm hôn nhân tôi đều dựa vào linh đạo thánh I-Nhã. Thí dụ Nguyên Lý và Nền Tảng trong tiến trình linh thao của I-Nhã là bước đầu cho một linh hồn nhìn mình là ai, thì cũng là bước đầu cho mọi cuộc hôn nhân nhìn lại xem họ đang đi tìm nhau, hay chỉ là cùng nhau đi tìm. Theo kinh nghiệm của tôi, chỉ riêng phần Nguyên Lý và Nền Tảng cũng đủ cho một khóa tĩnh tâm ba ngày.

Người ta thường nhắc câu “yêu nhau không phải là nhìn nhau nhưng là cùng nhau nhìn về một hướng”. Xét về khía cạnh cùng nhau đi, câu ấy thật hay. Nhưng một khía

“... Chích ngừa mà vẫn  
khốn khổ hướng chi không  
chích ngừa ... Không có vấn  
đề mới cần tĩnh tâm hôn  
nhân. Còn một khi đã có vấn  
đề thì cần luật sư.”

cạnh khác, tôi cho rằng “yêu nhau không phải là cùng nhau nhìn về một hướng mà phải là nhìn nhau.”

Đức Kitô hỏi hai môn đệ của Gioan theo Ngài: “Các anh tìm gì thế?” Các ông trả lời không phải đi tìm “GI” mà là tìm một con người. Khi cùng nhau đi tìm là tìm cái ở ngoài con người, cùng nhau tìm tiền, cùng nhau tìm nhà, cùng nhau tìm đất. Họ không gặp nhau. Chỉ khi tìm nhau mới biết nhu cầu của nhau, bấy giờ tình yêu mới nảy sinh. Trước khi cưới, họ yêu nhau là tìm nhau. Cưới xong rồi họ cùng nhau đi về một hướng. Quên tìm nhau nên mới khốn khổ đời nhau.

Linh đạo thánh I-Nhã giúp họ biết tìm nhau trong đời chứ không phải cùng nhau đi tìm đời.

Tôi đã trình bày tư tưởng này trong bài “Các Anh Tìm Gì Thế?” trong cuốn Mùa Chay Và Con Sâu Bướm.

Đồng Hành: Và cộng đoàn (community) đóng vai trò thế nào?

Cha Tước: Có thể hiểu cộng đoàn (community) là cộng đoàn Công Giáo, hay cộng đoàn người Việt, hay một nhóm người sinh hoạt chung. Mỗi cộng đoàn đều có một chức năng tốt. Theo văn hóa Việt Nam thì cộng đoàn là một trong những yếu tố giúp hôn nhân bớt đổ vỡ trong khía cạnh, “sống còn phải có làng có xóm.”

Đồng Hành: Người Việt Nam mình hay nói: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Đối

với những cặp vợ chồng còn thuận hòa, cha có lời khuyên nào để giúp họ chuẩn bị trước những khủng hoảng trong hôn nhân?

Cha Tước: Đến “mùa thu lá heo may” là tôi phải chích “flu shot”. Ấy thế mà vẫn: *Nắng cali anh đi chẳng chột mát.*

Vì “flu shot” năm nay đến quá chậm. Chích ngừa mà vẫn khốn khổ hướng chi không chích ngừa. Nhiều người có não trạng rất “ngây thơ”. Mỗi khi có khóa tĩnh tâm hôn nhân, họ thường cho rằng đi tĩnh tâm hôn nhân là dành cho những ai có vấn đề. Có người nói: “Tôi đâu có vấn đề gì mà đi tĩnh tâm hôn nhân.” Tôi xin trả lời: “Không có vấn đề mới cần tĩnh tâm hôn nhân. Còn một khi đã có vấn đề thì cần luật sư.”

Tĩnh tâm là vacation with the Lord, là một cuộc nghỉ hè tuyệt diệu cho tâm hồn. Nhiều người có quan niệm rất “ngây thơ” về tĩnh tâm. Cũng như người ta thường đăng cáo phó: “Chúng tôi đau buồn thương tiếc báo tin cho thân bằng quyến thuộc hay tin Cha, Ông, Chồng chúng tôi đã được Chúa gọi về trời.” Được Chúa gọi về trời mà đau buồn thương tiếc, vậy về đâu mới sung sướng? Thật cả là một não trạng ngôn ngữ suy tư.

Tôi có một kỷ niệm. Có một cú điện thoại xin “book” một cuối tuần tĩnh tâm. Tôi hỏi người bên kia đầu dây đại diện công đoàn hay nhóm nào, cha quản nhiệm nào. Đầu dây bên kia trả lời:

- Con không thuộc cộng đoàn nào cả. Chỉ có hai chúng con. Chúng con sắp làm đám hỏi. Tháng bảy năm tới đám cưới.

Chúng con muốn chuẩn bị hôn nhân bằng ơn Chúa. Chúng con muốn đề phòng chứ không muốn chữa lửa.

Đấy là cú điện thoại rất hiếm trong đời mục vụ của tôi.

Đồng Hành: Và Cha có bí quyết hạnh phúc nào cho những bạn trẻ đang ở trước ngưỡng cửa gia đình?

Cha Tước: Với tôi, trong đời có hai điều quý nhất: Đó là tình yêu và sự hiểu biết. Học hỏi cho người ta hiểu biết, hiểu biết cho niềm vui thanh thoát. Đối với người hiểu biết thì tình yêu là sức mạnh. Kẻ không hiểu biết sẽ lấy sức mạnh chiếm hữu tình yêu. Hôm nay thế giới quá ồn ào, cần một sa mạc thanh lặng để nhận định sự hiểu biết của mình đã đến đâu. Nhìn rõ sẽ quyết định đúng. Trong thanh lặng ta mới tìm được hướng đi. Chúa cũng yêu quý thanh lặng. Cứ mỗi ngày thanh lặng nửa tiếng họ sẽ biết bí quyết nào làm cho cuộc sống hạnh phúc. Và hãy vacation with the Lord.

Đồng Hành: Tụi con biết Cha có phương châm: “Life is beautiful!” Cha có một cái nhìn rất lạc quan về cuộc sống. Đối với những bạn trẻ còn độc thân nhưng đã nhìn thấy quá nhiều đổ vỡ trong đời sống hôn nhân, họ ngần ngại và sợ lập gia đình, Cha muốn nói gì với họ?

Cha Tước: Dù trong hôn nhân hôm nay có nhiều vấn đề, tôi vẫn nói với họ Life is beautiful. Tìm con đường nở hoa để đi,

khác với làm nở hoa con đường nào mình đi tới. Đây không là câu nói văn chương. Vì đã có những hôn nhân rất hạnh phúc trên bất cứ đường nào họ đi tới. Tôi không đi tìm hạnh phúc lớn, không tìm những tảng đá to. Hạnh phúc lớn khó gặp. Tôi nhặt những hạnh phúc nhỏ làm sỏi rải xuống đường đi. Như thế tôi không có hạnh phúc lớn nhưng đường dài lúc nào cũng thấy những viên sỏi hạnh phúc. Với tôi thế là đủ.

**Đồng Hành:** Câu hỏi này hơi personal một chút... Khi nghe và nhìn thấy những khó khăn, phức tạp trong đời sống hôn nhân, có bao giờ Cha mừng thầm mình đã được chọn sống đời linh mục?

**Cha Tước:** Tôi thấy tôi hạnh phúc trong đời linh mục. Tôi khai triển những gì cuộc đời ban cho. Tôi tặng lại cuộc đời những gì tôi có. Tôi thản nhiên bước trong đời vì tôi biết cuộc đời cũng sẽ thản nhiên nhìn tôi khuất bóng. Vì thế, linh mục hay hôn nhân đối với tôi cũng chỉ có một thái độ sống: Life is beautiful.



# Thơ

Thầy chết từ ngàn năm  
thăm thẳm tận chân trời  
trên sườn đồi Do Thái  
rất xa quê hương tôi,  
Giờ đây sao sống lại  
sống lại ở trong tôi?

Con đang nghe những lời  
người mù bị bỏ rơi  
lê lết đời tăm tối  
bật kêu lên: “Thầy ơi!”

Con thấy nắng trên đồi  
người chẵn chiên đơn côi  
Thấy cỏ lùng đêm tối  
thì thầm lời tội lỗi

Đằng kia là Đền Thờ  
một thời mái dọc ngang  
khói hương trầm toả lan  
Sao bây giờ hun hút?  
tiếng loài vật kêu than  
tiếng roi Thầy vùn vụt?

Con nghe lòng áo nã  
chuyện người con hoang đàng  
Cha già ôm chiếc áo  
tựa cửa nhìn đông sang!

Con thấy người môn đệ  
thụt lùi trước Vòng Gai  
Thầy vươn tay ôm mãi  
hoài vọng bóng hình ai?

*Đông Khê*

# Những Hình Ảnh Phúc Âm

# World Youth Day

## Toronto, Canada

### July 22-28, 2002

Trần Thu Hường

## letter from the youth coordinator to our young companions

*Kính thưa quý Cha và các anh chị thân mến,*

**World Youth Day** là ngày Đức Giáo Hoàng dành cho giới trẻ khắp nơi trên thế giới. Địa điểm tổ chức kỳ này sẽ ở Toronto, Canada vào ngày July 22-28, 2002.

Youth Ministry đang chuẩn bị lo ghi danh đợt I cho ngày World Youth Day. Chúng ta sẽ ghi danh dưới danh nghĩa Phong trào Đồng Hành. Tổng số người có thể ghi danh qua Đồng Hành là 250 người.

#### **Điều kiện** để ghi danh qua Đồng Hành:

1. Tuổi 16-35, các em dưới 16 tuổi có thể tham dự với điều kiện có cha mẹ hoặc anh chị lớn đi cùng. Các anh chị trên 35 tuổi cũng có thể tham dự (không phân biệt tuổi tác).

2. Các nhóm ghi danh phải có 1 hoặc 2 anh chị lớn trên 35 tuổi đi theo. Nếu không có xin cho ban tổ chức biết để sắp xếp. Mỗi 10 em youth cần phải có 1 hoặc 2 anh chị lớn ở địa phương phụ trách.

3. Khi ghi danh qua Đồng Hành, các nhóm sẽ có những sinh hoạt chung với nhau, vì lý do an ninh các nhóm sẽ không tách riêng hoặc tham gia những sinh hoạt lẻ tẻ khác.

4. Để thuận tiện cho việc đưa đón, các nhóm nên đi cùng một chuyến bay.

5. Xin các nhóm tôn trọng luật (Rules and Regulations) của ban tổ chức đề ra. Số người tham dự ước tính khoảng 2 triệu nên vấn đề an ninh cho các em rất quan trọng.

#### **Phí tổn** dự tính cho mỗi người tham dự:

1. Vé máy bay hoặc lái xe tới Toronto.
2. Giá Registration packages, khoảng \$40 - \$160 US tùy theo package mình chọn, include chỗ ở, meals or without meal.
3. Participation fees for activities (to be announced).

There are three phases for on-line registration:

#### **Ghi danh cho Phase I** (Please have this by November 15, 2001)

1. Xin các anh chị Trưởng nhóm cho biết:

- \* Tên Nhóm (Group Name)
- \* Tên thành phố, tiểu bang (City, State)
- \* Tên và tuổi, số phone người liên lạc (contact person's name and age, phone number)

- \* Số người tham dự (number of people attend WYD)

2. Khi ghi danh mỗi tham dự viên phải đóng \$10 cho Solidarity Fund để giúp người nghèo tại các quốc gia chậm tiến. Đây là một điều kiện bắt buộc của ban tổ chức WYD 2002. Tiền này sẽ không được hoàn lại nếu không tham dự.

Xin ghi danh qua: dh-wyd2002@yahoo.com

Please make check payable to "Jessica Tran" and write on the memo line "WYD PRE-registration fee".

Send to: Trần Thị Thu Hường

8402 S. 77th E. Ave. #2227

Tulsa, OK 74133

(918) 307-2316 Hm

(918) 547-7774 Wk

**Ghi danh cho Phase II** (After registration for Phase I, let you know once Phase I is completed.)

1. To prepare for Phase II, Xin các anh chị cho danh sách, tên tuổi, địa chỉ của những thành viên tham dự.
2. Chọn Accomodations Packages (to be announced)
3. Other Cost, if any, will let you know later.

**Ghi danh cho Phase III** (After registration for Phase II)

\*\*\* The faster we have this done, the quicker our process move, and better option for our packages.\*

Attached are the WYD information, please take your time to read over and understand more about the WYD.

PS. Xin quý cha, các anh chị cho em biết thêm ý kiến để mình có một cuộc hội ngộ vui vẻ!

Hiệp Nhất trong Thầy, Youth Ministry,

em, Hường



I won't grow up...  
Not me... Not I.

Chiêu Giang

## the hidden child

The other day, I was slugged on the floor watching television waiting for 9:30 to approach so I can go to sleep and get up early for work the next day. The Disneyland's Southern-California-residents-get-in-for-child-price advertisement appeared.

Goofy faces, colorful costumes, dancing adults, upbeat tune. Alluring.

*"I won't grow up. Not me. Not I."*

Hmmm, I had not visited Disneyland in over 10 years. I wondered if the Magic Kingdom still appealed to me - someone who did not send one single Christmas card this year, who spent most of her energy and waking hours working, worrying about student loans, about getting certified, about doing no harm, about measuring up. I wanted to step inside Sleeping Beauty castle and hear that all too familiar tune, *"Someday, my prince will come."* I wanted the fast and turbulent rides to jolt me back and forth and make my stomach turn. I wanted to be dazzled by my nieces' be-dazzlement of the colorful and adorable dolls reminding us that *it's a small world, after all.*

As I entered Main Street Square, I thought, "How come it seems so much smaller than I remembered it? How come it looks so fake?"

I went to all the jolting rides with my father and got dizzy afterwards. My stomach felt weird, and I did not feel so upbeat. Small World was closed for re-beautifica-

tion. By 3:30 p.m., I was curled up on a bench in Mickey's Toontown, dozing off. By 5 o'clock, I was ready to go home.

Over all, the day was pleasant because my parents and nieces had fun. And that always marked a moment, a day, an event, rewarding.

I, meanwhile, discovered—with disappointment that the child inside of me was hidden.

I learned some years ago in Psych7A that there are three persons inside each of us: the child, the adult, and the parent, and that the child is the most important person.

I recalled a new member once shared at a Hạp Cải meeting that if she had one wish, she wished to be a child again. I thought of Jesus' words, "Let the children come; to me, and do not prevent them; for the kingdom of heaven belongs to such as these (Mt19:14)." I know Jesus' words hold deeper meanings, and I am no theologian so I won't attempt interpreting His words here.

I just knew that I wanted my child back, and I didn't know where to begin finding her.

Two weeks passed.

I was emptying my bag of receipts, bank deposit slips, and errand lists this morning, and I noticed my key chain is all brown, gold, and silver metal. Boring. I decided that I'm going to make something colorful, strong, and meaningful to hold the whistle and all of my keys.

I think I heard a stir. I straightened my back and strained my ears.

For years, I have been church hopping between Holy Spirit, St. John the Baptist, and UCI Interfaith. Starting this weekend, I'm going to attend mass at a different church each week. I shall start with the ones that hold Vietnamese masses. Just to be a part of another community, and perhaps, be able to match the priests' names with their faces.

There it is again. The stir is louder, and I head towards it. Who is there?

If a friend suggests eating out, I'm going to accept and suggest a new restaurant each time. And I'm going to order something I have not eaten before, even if it's a vegetarian dish.

The next time my nieces ask me to be a dolphin as they captain the Big Toy at the playground, instead of pretending to be a shark to make them shriek, I will be a dolphin.

The next time someone asks me to dance, I will say yes.

The next time the sun sets in waves of lavender, blue, green, red, pink, orange, and yellow, I will pause to admire the artwork. Afterwards, I will remember to pay the artist a compliment.

The next time I am afraid to take the next step, I will ask the Lord to hold my hand.

*A small figure timidly steps out...* 

Nguyễn Quang Hải Đạt

# Lạ y Thầy, Thầy

*Xin kính tặng các anh chị em còn đang khóc trong nhóm gia đình New Jersey*

Chúng tôi gặp nhau, một chuyện tình đẹp như mơ. Chúng tôi cùng ở chung nhóm ở Đặc Lộ, thích nhau như trai thích gái trong lứa tuổi cặp kè. Chúng tôi đi chơi Vũng tàu, đi làm công tác xã hội chung với nhau nhiều nhưng lòng chưa xao động, vì tình yêu lúc đó chưa có tên. Cho đến một kỳ đi tĩnh tâm và cắm trại ở Tam Hà với cha Thành, thì tình yêu bùng cháy và rõ hình. Ở cơ sở của Dòng Tên này có một hồ bơi. Nước hồ lấy từ một dòng suối. Khi trời thanh mây tĩnh thì nước suối trong vắt. Đến khi trời mưa thì đất mầu trộn lẫn trong mưa, tràn vào hồ thành cà phê sữa. Chúng tôi như đàn vịt con mặc kệ thời tiết, nhào xuống nước đùa dãn la hò. Đến chiều người khô, bùn đóng vào da đến nỗi chúng tôi có thể vẽ hình trên da được. Con trai chúng tôi cây cỏ có mọc trên người thì cũng không sao, nhưng nàng thì khổ sở phải đi tìm nước để gội đầu. Một người con gái thật đẹp và dễ thương như nàng mà lo lắng đi tìm nước thì tôi không cảm lòng được. Tôi cũng lảng xãng tận tình lắm. Vì hết nước, nên tôi đi quanh quẩn, tìm được chỗ để nước uống. Tôi “mượn đỡ” một xô cho nàng vậy. Tôi xách xô nước, dịu dàng xối từng gáo cho nàng gội đầu. Tôi không biết chuyện gì xảy ra trong lòng nàng lúc đó. Nàng khôn lắm, không bao giờ thú nhận điều gì cả. Nhưng tôi nghĩ, những giọt nước dịu dàng, đã xối mềm tim em. Sau hai mươi lăm năm lấy nhau, chúng tôi vẫn còn cò kè đấu trí nhau



cicada

# Ở Đâu

về phút đầu gặp nhau này. Nàng không bao giờ thú nhận là nàng đã “phải lòng” tôi. Ngược lại, tôi phải thú nhận, tôi là “người bất hạnh nhưng có phúc.” Nếu tôi đi tu Dòng Tên, thì con người Y-Nhã sau một thời gian, sẽ nhận ra mình là kẻ có tội, nhưng được Chúa thương (a sinner loved by God). Tôi bất hạnh vì ôi thôi, theo ý nàng, thì con người tôi biết bao nhiêu là tội xấu. Nhưng tôi có phúc, vì được nàng thương. Tôi có cảm tưởng như mình đang tu dòng ba của Y-nhã vậy.

Trước khi mất nước, tôi chạy qua nhà nàng để lại một phong thư có địa chỉ của ông anh bên Đức. Tôi đi trước nàng đi sau. Nguy hiểm tưởng chừng như không thoát được. Trên đường đi tản ra Đệ Thất Hạm Đội, nàng mất hết đồ đạc, và quên bẵng phong thư. Qua đến trại, ngoài giờ sắp hàng đi ăn, nàng cứ lo đi nhìn những bảng tìm người ở cổng trại, ở cột đèn, xem có tên tôi không. Ra ngoài định cư rồi, nàng vẫn băn khoăn không biết tôi ở đâu. Đến một hôm lục lại *valise*, nàng mới gặp được phong thư. Ngày nhận được thư nàng chuyển từ Đức qua, nụ cười nở lại trên môi tôi. Bà bảo trợ, nơi tôi đang ở nhờ, ngạc nhiên hỏi, và nói cho tôi biết là, ba tháng nay tôi chưa cười một lần nào. Lúc đó, tôi không biết mình đi đâu, và làm gì. Tôi sống như người mộng du.

Gặp nhau lại, chuyện đầu tiên là chúng tôi lấy nhau. Tôi là tất cả cái gì còn lại từ quê hương yêu dấu đối với nàng. Còn nàng là tất cả những gì đẹp đã mãi lìa xa đối với tôi. Trong nhau, chúng tôi tìm được

gạch nối của quãng đời vừa khép lại sau lưng. Bàn tiệc vốn vẹn mười hai người: cha sở Mỹ, một bà sơ, một vài người bạn Việt mới quen nơi xứ người và gia đình.

Lập gia đình xong, tôi lặn lội đi rửa chén, đi chùi cầu tiêu và học tiếng Anh. Sau ba năm ở Mỹ tôi được nhận vào một đại học danh tiếng. Không biết mình ra trường sẽ làm gì, nhưng chúng tôi tin vào danh tiếng của trường, học xong sẽ có việc. Chúng tôi nghèo hết sức, nhưng thật hạnh phúc, vì tương lai như cây hoa trĩu nặng, kết đầy trái mong ước.

Chưa ra trường mà một lục cá nguyệt trước tôi đã có việc rồi. Ngày ra trường thật huy hoàng. Cháu Mai bốn tuổi, cháu Ngọc hai tuổi, xúng xính đi bên mẹ. Còn mẹ thì rục rịch trong áo dài cưới lụa hồng của ngày nào.

Ra trường xong, tôi mượn nhà đưa nàng và các con đến gần sở, bắt đầu cuộc sống bình thường. Chúng tôi ở mượn trong một căn gác chật chội nghèo nàn. Tiền lương mới ra trường không đủ để mua nhà. Lãi suất lúc đó lên đến 18%. Thực tế không huy hoàng như lòng mong ước. Khi còn mơ, mọi chuyện được gác qua một bên, nhưng khi thực tế đã đến, thì không còn gì để mơ ước. Những khó khăn đã trì hoãn bấy lâu nay, bắt đầu bùng lên. Những vết thương lòng mà mỗi chúng tôi mang đến cuộc hôn nhân, cộng với những khác biệt về tâm tính, nổi lên như ngọn sóng cuồn phong phần nộ, mà chúng tôi không hiểu từ đâu ra.

Chúng tôi ở một nơi hẻo lánh không

có gia đình bên cạnh. Không có cộng đồng người Việt và bạn bè. Khi gặp khó khăn không biết trông nhờ ai. Một an ủi lớn là chúng tôi có nhóm New Jersey. Nhưng chúng tôi là anh chị lớn, chúng tôi nâng đỡ người khác nhiều hơn chính mình được đỡ nâng. Chúng tôi lại ở xa nhau, mỗi lần đi họp lái xe cả tiếng mới đến nhà nhau. Điều may mắn là chúng tôi được đi linh thao hằng năm, và được gặp cha linh hướng trong dịp này.

Tôi gấp rút học cầu nguyện, và làm phút hồi tâm trong thời gian này. Vì không còn ai để trông cậy, trong đau khổ, tôi chỉ biết chạy đến Chúa. Tôi lớn lên thật nhiều trong đức tin, qua các khóa linh thao hằng năm, và trong đau khổ của cuộc sống. Mỗi khi gặp khó khăn với nàng, Chúa thường dắt tôi về những kỷ niệm thiên thu của thuở ban đầu. Những kỷ niệm vượt không gian, vượt thời gian và sống mãi trong tôi. Những kỷ niệm này luôn luôn làm tôi ấm lòng. Chúa dạy tôi, chẳng những đặt niềm Tin, niềm Hy vọng và Tình thương nơi Ngài, mà còn nơi nàng nữa. Nếu tôi không có thể Tin, Cậy và Mến những người sống gần gũi chung quanh tôi, làm sao tôi có thể đặt niềm tin nơi đấng vô hình? Với sức mạnh và ơn Chúa ban, tôi luôn bắt đầu lại, với một ngọn lửa mới. Tôi không biết mình đi đâu trên con đường dài, nhưng Ngài chỉ cho tôi biết bước kế tiếp. Cứ thế tôi đi từng bước, và cứ thế Ngài theo chúng tôi suốt nẻo đường dài. Ngài đợi từng dịp, để mặc khải cho tôi về những mâu nhiệm của cuộc sống.

Lấy nhau khoảng mười năm, tôi mới



lần hiểu được, những cơ năng tâm lý chi phối cuộc tình mình. Tôi tập sửa mình nhiều lắm, và tôi tìm cách sửa luôn cả nàng nữa. Tôi đặt ra biết bao nhiêu “chương trình cải tạo” cho nàng, hết đợt này đến đợt khác. Không nói các bạn cũng đoán ra, là những chương trình này thất bại hoàn toàn, vì không ai có thể sửa mình ai được. Ngay cả tôi, tôi cũng chưa đủ sức sửa mình tôi được, thì nói gì đi sửa sai người khác. Sau này tôi hiểu được, là nàng cần tôi hiểu và yêu nàng tha thiết, dù nắng dù mưa, chứ không cần tôi hịch hõm sửa sai nàng. Muốn hiểu, trước hết tôi phải biết nghe.

Tôi cần học lắng nghe, mà tôi không biết làm sao. Rồi một ngày, Chúa đoái thương giữ con tim tôi trong cung lòng của Ngài, để dạy tôi một bài học sâu xa. Cuộc hành trình này bắt đầu, khi tôi đi nghe cha sở Mỹ giảng về bụi gai đang cháy. Có một cái gì lồi cuốn không rời trong tim tôi, và sau một thời gian tôi hiểu được. Trước đó, tôi học lắng nghe theo lối Stephen Covey dạy, nghe bằng cả trí óc lẫn con tim. Tôi tập không được, vì có khi người nói không có gì để nói, hoặc không biết gì cả. Ngài dắt tôi vào sa mạc, nơi có một bụi gai cháy mãi không rời, như nỗi đau âm ỉ của nàng và tôi. Nơi đó là nơi cực thánh có Chúa ngự. Hình như nơi đó nằm trong cung lòng của mỗi người, mà nếu tôi điểm phúc được vào, tôi sẽ gặp Chúa. Nếu được mời vào, tôi phải cởi dép ra. Phải có lòng kính trọng và khiêm nhường, mới được người khác cho vào cung lòng. Nơi đó có những ước mơ, những lỗi lầm tủi hổ, và những hi vọng cho tương lai,



dù hiện tại đang trong tâm tối. Khi gặp được Chúa nơi cực thánh như vậy, thì tôi và bạn cùng được giải phóng. Hiểu được như vậy, không có nghĩa là tôi đã biết lắng nghe. Tôi phải tập khiêm nhường trước.

Kỳ linh thao năm đó, Ngài dạy tôi thêm một bài học về sự đau khổ. Trong lúc cùng cực, tôi trách sao Ngài bỏ tôi và nàng một mình bơ vơ? Ngài ở đâu trong lúc chúng tôi đớn đau? Ngài trả lời một câu làm tôi bàng hoàng thấu tâm can: “Trong lúc nàng đau khổ, chính Ta ôm nàng trong vòng tay con.” Tôi đi ra ngoài vườn Loyola, khóc ngất như em bé. Khóc đã đời, tôi ôm Thánh Kinh vào nhà nguyện suy gẫm tiếp. Tôi hỏi Ngài tôi phải làm gì? Ngài cho tôi hiểu tôi không phải làm gì cả, mà chỉ hiện diện như Mẹ Maria, bên cạnh thánh giá. Cả một gánh nặng cất khỏi vai tôi, vì trước đó tôi tưởng mình phải nên thánh, để cứu thế gian. Điều này, tôi không có tài sức nào làm được. Bài học Ngài dạy giúp cho tôi hiểu là, khi đối đầu với đau khổ, tôi chỉ cần hiện diện lắng nghe. Và đừng sợ, vì Ngài ở bên tôi.

Tôi chưa được đi linh thao trọn vẹn, nhưng hình như Chúa dùng tất những cảnh

huống trong cuộc sống, để dẫn dắt tôi đi qua các tuần của linh thao. Tôi có cảm tưởng mình đi đến tuần thứ ba, tuần tử nạn của đức Kitô. Tôi được cảm nghiệm sự thương khó, và hiểu nỗi đau thể xác của Ngài. Một lần tôi suy niệm về mầu nhiệm Giáng sinh, thì đi lạc vào sự thương khó của Đức Mẹ. Tôi cảm được nỗi lo sợ ngơ ngác của Mẹ, khi con bị bắt. Tôi hiểu được lòng tin trong đêm tối mù mịt, khi Mẹ đi với con trên con đường thánh giá. Tôi hiểu được Mẹ đau như thế nào khi con đau, vì chính Mẹ đã cho con Chúa vô hình một hình hài. Thịt xương của con, chính là thịt xương của Mẹ. Một thời gian khác, tôi cảm được sự ăn năn của thánh Phêrô trong đêm chối Thầy, và nỗi buồn ông mang trong tim, cho đến khi được chết vì Thầy trên thập giá đóng ngược. Đọc sách của Đức Hồng Y Thuận, tôi hiểu được sự cô đơn của Chúa Cha trong đêm chia ly. Qua nỗi đau của con, chính Cha đã chia sẻ thân phận làm người với chúng mình... Hình như tôi vẫn ở trong tuần thương khó mấy năm nay, mà chưa ra khỏi. Tôi tự hỏi chừng nào, tôi mới thấy được ánh rạng đông lờ



mờ của đêm Phục sinh?


Tôi ao ước được nàng cảm thông với tôi, mà tôi không biết bắt đầu cuộc đối thoại như thế nào. Tôi tìm cách ảnh hưởng nàng, qua dịp này dịp nọ, để nàng hiểu tôi hơn mà cũng không xong. Khi đi linh thao, tôi đem nỗi buồn than vãn cùng Chúa. Tôi phân trần với Ngài, là không phải tôi muốn sửa đổi nàng, mà mong muốn nàng hiểu tôi. Muốn hiểu tôi, thì phải thay đổi lối nhìn của nàng. Điều này, tôi cố gắng làm bao nhiêu năm qua, mà không được. Đây là điểm tôi buồn nhất trong cuộc sống. Tôi cứ làm một điều, mà thất bại mãi. Tôi tự hỏi, đây có phải là điều Chúa muốn tôi làm không? Hay là ý của Ngài khác ý của tôi. Lạy Ngài, con hết đường binh rồi. Xin Ngài cho con biết con phải làm gì? Ngài từ từ cho tôi hiểu, tôi đã để nỗi buồn làm cản trở việc yêu thương nàng trọn vẹn. Ngài chỉ cho tôi một mối tình đẹp vô cùng, một tình yêu vô điều kiện. Tôi yêu nàng như là nàng, mà không đòi hỏi nàng phải thay đổi điều gì. Nếu tôi sống yên vui như vậy, thì phần thay đổi nàng thì để Ngài lo. Đó là chuyện giữa nàng với Ngài, tôi không có việc gì phải xía vô. Tôi thường nói nhiều về một tình yêu vô điều kiện trên lý thuyết, nhưng trong thực tế, tôi chẳng biết gì cả. Tôi ngạc nhiên một cách ngỡ ngàng, khi Ngài dạy tôi yêu nàng như vậy.

Với một lý tưởng đẹp như vậy, tôi biết tôi sẽ không có đủ sức. Tôi khẩn thiết, xin cho tôi một nghị lực can đảm, để yêu như Ngài mong muốn. Một nghị lực mà khi tôi lao đao trong cuộc sống, giúp tôi đứng lên;

khi tôi không chu toàn bổn phận, giúp tôi can đảm nhận thức; khi tôi mệt mỏi, vẫn đủ sức chăm sóc cho nàng và các con. Một nghị lực mà tôi phải tìm được ngay trong cuộc sống hằng ngày, không cần phải đi tĩnh tâm một cuối tuần mới tìm lại được. Nghị lực này từ đâu? “Thầy là thân nho, con là cành, cành nào không gắn liền với thân cây, sẽ không sinh ra hoa trái.” Nếu tôi ở thật gần Ngài trong cuộc sống, thì Ngài sẽ dắt tôi đi. Tôi nói với Ngài tôi hiểu rồi, nhưng tôi vẫn nài nỉ xin. Và Ngài dắt tôi về lại với nàng, vì trong cuộc sống, không ai gần gũi tôi bằng nàng. Trong nàng, tôi phải tìm ra nghị lực sống. Việc này gay go quá. Nàng là đầu mối khó khăn của tôi, mà sao bây giờ Ngài lật ngược thế cờ như vậy?

Giờ cầu nguyện tới tôi cầu cứu Đức Mẹ, xin Mẹ giúp tôi để cầu nguyện về nàng. Tôi suy niệm hình dung về cả cuộc đời nàng, từ thuở thơ ấu cho đến khi lớn lên. Những kỷ niệm, những cô đơn đã ghi dấu trong đời nàng, những thánh giá mà nàng vác mà giờ đây tôi đang vác chung với nàng. Tôi cảm nhận luôn cả những cô đơn, mà các em nàng mang theo trong cuộc sống. Và tôi hiểu tại sao những cuộc tình của các em đổ vỡ. Tôi khóc với nàng và khóc với các em. Lần lần, Mẹ dắt tôi về núi Horeb. Đỉnh núi thánh, nơi Chúa chỉ cho Maisen thấy bụi gai đang cháy. Lần này, tôi khám phá ra bụi gai, không phải của tôi và nàng, mà là của Chúa. Bụi gai cháy âm ỉ và đốn đau. Chúa nói với Maisen: “Những nỗi đau của dân Ta là của Ta.” Những tiếng khóc, những giận dữ, những cô đơn trong cuộc sống của

nàng, chính là tiếng khóc của Chúa. Tôi hiểu tại sao, Ngài dắt tôi về chính cuộc sống hằng ngày. Ngài hiện diện, trong tất cả những sự đau khổ, và niềm vui của cuộc đời. Một sự hiện diện thánh thiện, lúc nào cũng kề cận bên tôi, mà đôi khi tôi chạy trốn, hoặc không dám nhìn. Đây là nguồn sống không bao giờ cạn. Đây là nơi chốn tôi trở về hằng ngày, để mức nước trường sinh mà sống. Khi Maisen xin Chúa cho một dấu chỉ để biết Chúa ở với ông, Chúa nói: “Đây là dấu chỉ: con và dân Ta sẽ thờ phượng Ta trên núi thánh này.” Nơi đây, có một bụi gai không bao giờ tắt của Ngài. Khi gặp khó khăn, khi lao đao muốn ngã, khi lười biếng muốn nghỉ yên, tôi sẽ nhớ đến bụi gai đang cháy âm ỉ trong lòng Ngài. Đây là dấu chỉ, cho biết Ngài hiện diện với tôi. Tôi cầu xin cho ngọn lửa của Ngài, sẽ không bao giờ tắt trong tôi.

Tôi cảm ơn sự nhỏ nhẹ dễ thương của Ngài, đã dịu dàng dắt tôi đi, qua từng bước đường thơ ấu. Tôi cảm ơn sự hiện diện thủy chung của Ngài, trong bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống. Tôi cảm ơn Ngài, đã cho tôi người bạn đường thật duyên dáng và dễ thương, rất nhạy cảm và thông minh. Tóc đã bạc, chân đã mỏi, nhưng nàng vẫn yêu tôi tha thiết, đầm thắm như ngày đầu gặp nhau. Cảm ơn cho bao nhiêu vô duyên lầm lỗi, mà nàng vẫn tha, nhưng vẫn đòi được thương như nàng là. Nàng là một món quà, mà Chúa đã dùng để dạy tôi những bài học quý nhất về tình thương. Nàng nói đúng, tôi là “một người bất hạnh nhưng có phúc,” vì được thương. 

Tôn Thất Thanh

# Họp Mặt Vùng Trung Tây tại chi dòng Đồng Công



Vài tư tưởng về buổi gặp gỡ này...

Thanh cũng được cơ hội tham dự 5,6 lần Đại Hội của gia đình Trung Tây những năm gần đây nhưng có lẽ buổi họp mặt vừa rồi là tạo cho Thanh nhiều ấn tượng nhất... Đầu tiên phải nói đến không gian tuyệt vời của nhà Dòng Đồng Công, phòng ốc tiện

nghi, sự chăm sóc hết sức chu đáo của các Cha và những Thầy Đồng Công.

Tổ chức buổi họp mặt, được sự đóng góp của tất cả các nhóm địa phương, đặc biệt nhờ các tiểu ban, đã được chuẩn bị, phân công từ buổi mini họp mặt tại Tulsa.

...

# n ă m 2 0 0 1



Đến đại hội ngoài bầu khí thân thương, thấm thiết mà mọi người dành cho nhau đã có và ăn sâu vào từng người từ đời nào rồi ... Thanh còn cảm thấy một sự nhíp nhàng ăn khớp và có ý nghĩa với các workshops dành cho mọi giới rất là phù hợp ... Chủ đề lớn của đại hội là “Gia Đình trong Chúa Kitô” được các track đào sâu, trao đổi và chia sẻ, nhờ Chúa Thánh Linh tìm ra lối đi phù hợp cho giới của mình ... Track “Youth” là mầm non của phong trào, được đại hội quan tâm đặc biệt, giao cho một số người có nhiều kinh nghiệm và có tâm huyết với giới trẻ như cha Long, chị Hường và thầy Trí ... Thanh tuy không được sinh hoạt trực tiếp với nhóm Youth nhưng trong buổi họp chung ba track, qua nhiều câu hỏi của các em cũng như lời chia sẻ tâm tình, những vấn đề trần trở mà các em đang quan tâm. Thanh nhận thấy các em rất thẳng thắn với lối suy nghĩ trưởng thành, các em phần nào xác định rõ hơn trách nhiệm của bản thân là một thành viên của một gia đình và cần có sự đóng góp tích cực hơn nữa. Một cách nào đó các em đã để Chúa ở một vị trí xứng đáng khi gặp khó khăn hay quyết định việc gì, cố gắng học hành, tình bạn tốt, liên kết với nhóm, lắng nghe, đối thoại và thông cảm cho cha mẹ...

Tổng số hơn 230 người mà các em chiếm hơn phân nửa, các em sinh hoạt, học hỏi, vui chơi trong trật tự với tinh thần tự nguyện, các anh chị cũng biết vì ở nhà dòng nên những nội qui và quy định rất chặt chẽ và đôi khi ngặt nghèo đối với các em, vậy mà các em vẫn vui vẻ chấp nhận, từ đó nhận thấy qua cuộc họp mặt này Chúa Thánh Thần

đã đánh động các em nhiều mặt...

Track “Độc thân”, nhóm này rất đặc biệt, được chia ra làm ba nhóm nhỏ: nhóm tu hành, nhóm độc thân bất đắc dĩ, nhóm độc thân ngã ba đường ... Thanh cũng không có may mắn được ở trong track này, nhưng cũng được anh Đoàn chia sẻ: dưới sự hướng dẫn của sơ Hồng và chị Thảo, track độc thân có những trao đổi rất sôi nổi hào hứng...

Nhóm độc thân vocation: nghe những tâm tình chia sẻ của các Thầy, Sơ, thấy đời sống tu trì cần nhiều cố gắng hơn mình tưởng, đầy rẫy những khó khăn, từ đời sống chung trong dòng đến những lúc con tìm rung động ngoài lề luật, thật không đơn giản, nhưng khi đã vượt qua rồi thì hạnh phúc lắm, then chốt vẫn là kiên trì bám vào Chúa ... Tóm lại, đời sống tu trì khi đã trao hiến hoàn toàn đời mình cho Chúa thì mọi việc dù khó khăn cũng dễ dàng vượt qua một cách nhẹ nhàng dưới sức đỡ nâng của Chúa...

Nhóm độc thân bất đắc dĩ: là những người gầy gáp giữa đường, họ có nhiều trần trở, suy tư, nhất là đối với con cái, khi mang trên vai trách nhiệm vừa làm cha vừa làm mẹ, làm sao có thể chu toàn ơn gọi này, đời sống cầu nguyện cá nhân, sự trợ giúp của nhóm đã góp phần tạo cho niềm vui vượt thắng những cô đơn, trở ngại trong đời...

Nhóm độc thân giữa ngã ba đường: là những người đang băn khoăn chọn lựa giữa đi tu, lập gia đình hay ở vậy. Ở vậy thì sợ người ta nói còn đi tu thì không biết có được không?? ... Muốn lập gia đình thì chưa

tìm ra người chung ý, tuy nhiên họ lại có nhiều thời gian lo cho việc phục vụ hơn, không có những vướng bận về con cái. Quan trọng, cần xác định rõ ơn gọi hiện tại của mình để vui vẻ dẫn thân trong các môi trường mình hoạt động...

Track “Gia đình” Đây là nhóm của Thanh, mình được nhiều hồng ân lắm, nhiều cảm nghiệm mà Thanh không biết phải kể bắt đầu từ đâu nữa ... Gia đình là một Giáo hội nhỏ, muốn để gia đình trong Chúa Kitô, thì phải giải quyết bao nhiêu là vấn đề, và với nhiều phương pháp nhưng tất cả đều cần dựa vào sức của Chúa ... Liên hệ giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái, xa hơn một tí là với Ông Bà, giữa chăm sóc gia đình và phục vụ cộng đoàn, công việc xã hội...

Qua sự hướng dẫn sinh động của Thầy Hạnh và những chia sẻ chân tình của các anh chị đã cho Thanh được xác hơn nữa ý nghĩa của gia đình Kitô hữu ... nhất là vấn đề đối thoại với người bạn đời, kết hợp trong cầu nguyện, để cố gắng tìm ra một hướng chung chấp nhận được (vì thật ra bản chất riêng của hai người đã có nhiều cái khác





Họp Mặt Vùng Trung Tây 2001



Carthage, MO





nhau thậm chí còn xung khắc nữa) hầu chăm sóc lẫn nhau và dạy dỗ con cái cho phù hợp ... vấn đề lo cho gia đình và dẫn thân phục vụ là hai công việc nhưng đều bắt nguồn từ tình yêu, mà tình yêu thì mênh mông lắm, muốn kết hợp hài hòa thì Thanh chỉ biết cố gắng yêu nhưng không, yêu không đòi hỏi điều kiện, vì tình yêu của Thiên Chúa ban càng cho đi càng nhận được nhiều...

Nhóm chị Mai Trinh phụ trách đề tài “nhóm đồng hành là gia đình thứ hai của tôi” tâm tình với nhiều tư tưởng nhạy cảm làm cho Thanh càng thấy thấm thía hơn tình thương của nhóm đã dành cho mình, cái thể chân vạc mà phong trào ao ước mình giữ chắc thật là hữu ích: đời sống cầu nguyện, đời sống nhóm và đời sống phục vụ ... cái cốt lõi để nhóm lớn lên là mỗi thành viên cần nhỏ đi, tức là giảm càng nhiều càng ít cái tôi của mình, sự đóng góp của từng người dù lớn hay nhỏ đều rất quan trọng, giúp nhau trưởng thành hơn ...

Đối với Thanh học hỏi ở đại hội thì nhiều lắm, giờ giấc ăn ngủ, kinh sáng, kinh tối, thông dong, tham quan, văn nghệ, thánh

lễ ... cứ bồi bồi thêm làm cho Thanh càng nghĩ đến càng thấy nhớ và thương thương làm sao ấy...

Tạ ơn Chúa, đội ơn nhà dòng, tri ân ban tổ chức, biết ơn nhóm “cây si” và cảm ơn mọi người đã đến với nhau ... Nghi thức hoà giải thật là cảm động, bí tích tình yêu đã hàn gắn lại mối dây thân tình của con với Ngài, nhìn mọi người hân hoan khi được kết hợp mật thiết tình yêu với Chúa, Thanh cảm thấy một sức mạnh của Chúa bao trùm phong trào Đồng Hành chúng mình ... Rồi Thánh lễ với tài quy tụ của Cha Tuấn linh hướng cũng như Cha Long đơn sơ, hòa đồng đã góp phần tô đậm những nét riêng mà Thánh lễ Linh Thao thường dâng, với bầu khí chan hòa ấm cúng, tưởng tượng như một đàn con đang quây quần ríu rít bên Cha đầu yêu của mình...

Holy Rave, cái này mới nhé, tuy hơi kick động nhưng tuổi trẻ mà ... Cha Long và chị Hương đã giúp cho buổi vui nhộn này đi trong ổn thỏa, các em enjoy và người lớn cũng tham gia tiết mục cùng chung vui...

Chương trình Đồng Hành by night thì khỏi nói rồi, dẫn chương trình được danh

hài Nguyễn ngọc Việt với những mẫu chuyện vui “té nhị” góp cho buổi văn nghệ thêm phần sôi nổi. Qua những tiết mục bỏ túi được tập dượt chớp nhoáng, trình làng các màn kịch vui ngắn, phần nào muốn lột tả những mâu thuẫn trong gia đình, bạn bè, nhóm ... cần được quan tâm giải quyết. Rồi có những bài hát sáng tác tại chỗ chia sẻ vài dzích dzách của đời sống tu trì, với tài diễn xuất thật là tự nhiên của những nghệ sĩ không chuyên, đã để lại trong lòng mọi người một niềm vui dễ thương...

Phần tham quan, mọi người vui hưởng không khí picnic thật đẹp và nên thơ, chiêm niệm về những mẫu chuyện trong Kinh Thánh diễn tả qua các bức tranh thật lý thú được trưng bày khắp căn phòng...

Đại hội Đồng Hành vùng trung tây năm 2001 tại chi dòng Đồng Công phải nói là tràn trề tình yêu thương của Chúa, Thanh cũng cố tìm xem có thiếu sót gì không mà không thấy, có chăng là thời gian có lẽ không đủ để mọi người hàn huyên chia sẻ cho nhau thêm...

Tôn thất Thanh

Nhóm Đồng Hành Wichita Falls

*Bản Tường Trình*

## Khóa Tĩnh Tâm Cuối Tuần cho Nhóm Dẫn Thân NJ

do Cha Lê Q. Tuấn hướng dẫn  
ngày 26/10/2001

*Kính thưa quý Cha, Các Anh Chị Đồng Hành,*

Nhóm Dẫn Thân chúng em đã không có khóa linh thao từ hơn hai năm nay, mọi người đều khát khao có một khóa linh thao cho nhóm. Khi nhận chức trưởng nhóm em cùng với các anh chị tìm chỗ và xin với cha Tuấn giúp cho chúng em một khóa tĩnh tâm. Cha nhận lời và khóa diễn tiến một cách rất tốt đẹp tại nhà Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời NJ.

Tối thứ sáu cha và ban tổ chức đã đón tiếp các anh chị đến từ khắp nơi. Ghi danh nhận phòng. Sau đó là bữa ăn đơn sơ một món mà mọi người khen ngon, chắc vì đói. Sau đó chương trình được bắt đầu lúc 8:30PM như đã dự định. Giới thiệu nhau, tìm hiểu: vì sao tôi đi linh thao. Sau buổi kinh tối chia tay nhau về ngủ. Cha và ban tổ chức, bạn đường đã thấy lòng khao khát đi tìm Chúa trong cuộc sống của các anh chị và rất phấn khởi đi dự khóa linh thao này.

Sáng thứ Bảy với buổi kinh sáng được soạn bởi anh chị Oanh Linh đã đưa mọi người về với cảnh thiên nhiên nhiệm mầu mà Chúa đã ban cùng với thánh vũ của cha Tuấn, nhìn Cha với những lần sinh hoạt bình thường thì không thể nhận được nét uyển chuyển nhẹ nhàng nhưng hàm chứa một công lực thâm hậu giúp mọi tế bào bừng dậy sau một giấc ngủ ngon. Rồi cha hướng dẫn cách cầu nguyện, cách cảm nghiệm về Chúa, Phúc Âm, qua những biến cố mình biết mình ở đâu, cách hình dung giúp mình giúp đời. Nhưng rất cảm động với những chia sẻ sau chặng đường Thánh Giá. Cha Đức đã đến giúp hòa giải và cùng đồng tế. Thánh lễ nối dài với lời ca chúc tụng Thiên Chúa vang vọng trong mỗi con tim do anh Nguyễn hướng dẫn.

Chúa Nhật. Sau một đêm dài (vì được cộng thêm một giờ miền đông) những giọt nước mắt vừa mặn vừa nóng chảy qua gò má rồi theo vết nhăn của tháng ngày chạy thẳng vào khóe môi và nhẹ nhàng theo nhịp đập của con tim thổn thức chân thành chia sẻ khi rửa chân cho nhau. Mọi người đã khóc như chưa bao giờ được khóc sung sướng như vậy. Cuối cùng cũng phải chia tay sau thánh lễ tạ ơn. Đôi lời phi lộ cảm tạ cha, bạn đường và ban tổ chức. Mọi người ra về với tâm hồn hân hoan.

Đôi hàng về cha giảng phòng: Cha rất nhẹ nhàng đi vào hồn của mọi người mà không ai biết được cha đã đến lúc nào, chỉ còn ngoan ngoãn theo lộ trình hướng dẫn của cha tìm về với Chúa. Cảm ơn cha đã đến với chúng con.

Nguyễn Đ Ưông  
Nhóm Dẫn Thân NJ

Đặng Trương Lân Ba

# Ở n C

*Ơn Chúa quá nặng  
Tình người quá sâu  
Vai con nhỏ bé  
Làm sao gánh nổi  
Những ân tình này..!*

Nước mắt tôi đang tuôn chảy không ngừng, khi tôi ngồi viết những dòng này. Tôi nhớ đến Cường, đến Vũ, đến chị Nhạn, đến anh Phước, đến Kim Anh, đến Dương, đến Thảo, đến anh Hồng... đến tất cả các bạn trong khóa tĩnh tâm này, đến các con tôi và những bạn hữu của chúng, và ... đến cha Toàn, đã quan tâm, thương mến, cầu nguyện rất nhiều cho tôi và người yêu trọn đời của tôi.

Năm nay, trên đường đi đến nơi tĩnh tâm, một tai nạn kinh hoàng đã xảy ra đến cho vợ chồng tôi. Và Chúa đã ra tay che chở. Tôi muốn hiến dâng tâm tình này cho mọi người trong Nhóm Linh Thao Thánh Gia và tất cả các bạn đã tham dự Khóa Tĩnh Tâm 2001 tại Yarnell.

Vào chuyện...

Mọi việc chuẩn bị xong, chúng tôi vui vẻ rời Phoenix vào khoảng 3:30 chiều. Xe truck của tôi lãnh phần chuyên chở tất cả những dụng cụ, thực phẩm, hành trang cho nhóm. Chúng tôi đi thành đoàn và trực chỉ Yarnell. Đây là địa điểm mới mà chúng tôi đến lần đầu, nên cố gắng đi sát nhau cho khỏi lạc. Xe tôi đi sau cùng.



# h ú a T ì n h N g ư ờ i

Vào thu, khí hậu Phoenix đã bắt đầu để chịu, cảnh sắc cũng nên thơ. Bà xả tôi say sưa ngắm cảnh. Cách Phoenix khoảng 50 miles, các xe trước bắt đầu sang lane, vì có một chiếc xe bên trong chạy quá chậm. Tôi cũng sang lane và ... Chúa ơi ..! xe tôi bỗng vồng lên như ngựa chững. Bà xả tôi hốt hoảng:

“Anh ơi xe mình sao rồi?”

Tôi trả lời, “Anh biết rồi.”

...

Một bánh xe đã nổ. Tôi cố lèo lái để giữ thăng bằng. Được một vài giây, tôi không còn kiểm soát được. Xe đâm vào lề bên phải và lộn nhào. Tôi chỉ còn đủ tỉnh táo để nhớ rằng đầu mình đã chống xuống đất nhiều lần. Mọi sự xảy ra rất nhanh. Tôi quay sang bà xả tôi, thấy bà nhắm mắt và ngồi yên. Tôi hoảng hốt lay gọi nhiều lần và bảo bà lên tiếng cho tôi biết bà có bị thương tích gì không. Nhưng bà vẫn làm thinh. Tôi cuống cuống rời rầm tay chân đầu cổ bà xem có vấn đề gì không. Tôi khám phá sau đầu bà có một cục u nhỏ khoảng nửa đốt ngón tay. Tôi mở cửa xe để tìm tiếp cứu. May quá, sau khi lộn nhiều vòng, chiếc xe đậu lại trên bốn bánh như thường. Tôi nhận thấy cái mũ xe của tôi đã văng ra đằng xa, hai bánh xe phía tài xế đã nổ tung, kính sau đã nát vụn. Vật dụng, thực phẩm và mọi thứ cần thiết cho khóa tĩnh tâm đã nằm vương vãi khắp nơi như một bãi chiến trường sau trận giao tranh. Tôi nhìn lại thân thể mình. Không thấy một vết thương và cũng không có chỗ nào đau đớn. Tạ ơn Chúa, tôi hoàn toàn lành lặn.

Nhưng kìa, những người đi đường đã dừng lại và xông đến tiếp cứu chúng tôi. Họ bảo tôi nằm xuống đất để họ khám nghiệm, vì trong đó có một bà hành nghề y khoa. Tôi bảo họ tôi không sao, tôi chỉ lo cho bà xả của tôi. Họ bảo tôi an tâm vì đã có người lo cho bà ấy. Các bạn trong đoàn đã nhìn thấy và quanh xe trở lại. Ai cũng tưởng chúng tôi đã chết hay bị trọng thương, và mọi người đã cầu nguyện quá cũ.

Các bạn rất mừng vui khi thấy tôi còn nguyên vẹn và bắt đầu lo cho bà xả tôi. Xe cứu thương, cảnh sát, và cả trực thăng đã đến. Họ bắt đầu hỏi nguyên do và buộc chặt tôi vào chiếc cáng. Lúc này tôi nghe tiếng bà xả tôi lãnh lớt từ chối lên trực thăng và yêu cầu được tiếp tục cuộc hành trình. Ôi lòng mến mộ Linh Thao của bà thật tuyệt vời.

Họ di chuyển chúng tôi đến hai bệnh viện khác nhau. Các bạn trong nhóm giúp thu dọn chiến trường và nhặt lại những thứ còn dùng được. Mọi thứ đều lem luot như vừa trải qua một trận cuồng phong.

Hai tiếng đồng hồ sau thì chúng tôi đều xuất viện. Về đến nhà thì các con đã có mặt đông đủ. Nghỉ ngơi một chút thì bà xả tôi muốn tiếp tục cuộc tĩnh tâm. Tôi ái ngại cho bà, nhưng trước lòng khao khát được đến để tạ ơn Chúa đã che chở cho tai qua nạn khỏi của bà, tôi hăng hái xúc tiến mua sắm thực phẩm và tiếp tục cuộc hành trình do Đường và Thảo trở về đón.

Lên đến nơi thì đã 1 giờ sáng. Trời lạnh nhưng lòng chúng tôi ấm lại vì nhiều người còn thức để chờ đón chúng tôi. Các

bạn đã tuân đến ôm chầm chúng tôi trong những giọt nước mắt mừng vui. Còn có hạnh phúc nào hơn, còn có kỷ niệm nào bằng. Phép lạ đã xảy ra.

Và khóa tĩnh tâm tiến hành trong niềm vui mà nhóm chưa bao giờ có giống như vậy. Tôi hăng say trở tài nấu nướng cùng với anh Hồng để cung cấp cho các bạn những bữa cơm ngon mà chúng tôi có thể làm được. Tôi muốn dùng cử chỉ này để nói lên lời cảm ơn về những ưu ái mà các bạn đã dành cho chúng tôi.

Cuối khóa, nhiều lần tôi đã muốn đứng lên nói vài lời cảm ơn các bạn, nhưng lần nào muốn nói cũng bị cảm xúc làm cho nghẹn lời. Hôm nay, nơi đây, vợ chồng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người trong khóa đã lo lắng, cầu nguyện và thương mến chúng tôi. Tôi tự nhủ: Có phải Chúa đã dùng chúng tôi để nói lên với các bạn một điều gì hay không? Riêng vợ chồng tôi thì đã nghe Chúa nói: “Các con trông cậy vào ta thì ta sẽ che chở các con, dù xe con có lật nhiều hơn ba vòng thì các con vẫn bình an và ... lại còn nấu ăn ngon hơn nữa. Và cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, các con hãy luôn luôn chuẩn bị.”

Thật là một kỷ niệm kinh hoàng, quý báu và khó quên.

Đặng Trương Lân Ba  
Phoenix 10/29/01



Phương

# Tâm Tình Gặp Chúa

*Praying Period (Gn 2:1-10) “Người bảo gì, các anh cứ làm theo.”*

...

Lần cầu nguyện này *was one of the most awesome, incredible praying period I've experienced*. Mặc dù trời hơi lạnh, Phương vẫn đi ra ngoài vì thấy mình cần

*fresh air*. Phương đặt mình trước sự hiện diện của Chúa và chú tâm vào ơn xin: “Xin cho con được nhạy cảm về nhu cầu của những người anh chị em chung quanh, đặc biệt vợ con và con cái của con.”

Phương đọc bài Phúc âm và bị kẹt ngay đoạn: “Đức Giê Su đáp: Thưa bà,

chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến.”

Phương thấy Phương giống Chúa ở chỗ này là thoát đầu không muốn làm nhưng lại rồi lại làm. Phương tiếp tục cầu nguyện với đoạn này một lúc nhưng không cảm nghiệm được gì hết. Phương bèn theo cách chỉ dẫn



“As long as you have the desire and love for me, I will always be there for you, no matter what.”

của cha Tuấn, chú ý vào hơi thở của mình. Phương nằm duỗi người ra trên băng gỗ, nhìn lên trời... Bất chợt Phương thấy bầu trời xanh một màu xanh rất đẹp và đậm mà chưa bao giờ Phương thấy, màu lá xanh mướt của cây thông in lên nền trời xanh đẹp lạ lùng. Phương nghĩ không có bức tranh nào đẹp bằng. Phương cảm được làn gió nhẹ mơn man trên má... Phương không thấy lạnh nữa, thay vào đó là sự ấm áp của tia nắng dội trên mặt. Phương cảm được lời Chúa qua khung cảnh này: “*Phương, how does it feel to be loved? Khung cảnh này ta làm cho con mỗi ngày trong đời con, con không cần phải xin ta mới làm, nhưng ta làm vì tình yêu cho nhân loại và đặc biệt cho con ngay giây phút này.*”

Trong một khoảnh khắc, Phương thấy mình đang ở trên thiên đàng, và Phương không cảm được nước mắt. Nước mắt Phương tràn ra và Phương khóc nức nở trong sự xúc động về tình yêu của Thiên Chúa. Chúa đã cho Phương thấy tình yêu của Ngài *in so many ways*, và trước khi vào khóa tĩnh tâm này, Phương nghĩ chắc mình sẽ không được ơn nữa, vì Phương nghĩ “mình đã gặp Chúa mấy lần rồi, *what other ways can God shows his love to me?*” Nhưng Chúa *proved me wrong*, Phương thoáng nghe Chúa nói: “*As long as you have the desire and love for me, I will always be there for you, no matter what*”. Nước mắt sung sướng và hạnh phúc chảy ra thật là lâu. *It's so great to be loved! Especially by God!*

Trong giây phút “thiên đàng” này, Phương bắt chước thánh Phêrô, xin Chúa cho Phương giảng lễ ở đây và tận hưởng giây phút này. Phương lại nghe tiếng Chúa: “*I've shown you what heaven is like and that is: What's it feels like to be loved, heaven can be on earth too.*” Ý tưởng này đưa Phương qua ý tưởng khác, nếu Phương thấy hạnh phúc vì được Chúa yêu, tưởng tượng rằng người khác sẽ hạnh phúc thế nào nếu Phương đem tình yêu của Chúa đến cho họ bằng hành động, nhất là trong gia đình Phương.

Tiếng chuông reng đưa Phương trở về thực tại. Phương biết mình còn nhiều thiếu sót, Phương cần ơn Chúa rất nhiều để đem “*heaven down to earth*” cho gia đình Phương và cho những người chung quanh Phương trong cuộc sống hằng ngày. Xin tất cả cầu nguyện với Phương và cho Phương cho ơn xin này.

Prescott, Saturday January 5th, 2002  
“A moment in Heaven”

Phương



Chung Vui

Chung Vui

Nhờ sự mát tay của anh chị trưởng vùng Tây Nam, chỉ trong vòng hai tháng, hai anh chị thư ký vùng đã rủ nhau lên xe hoa, kể về nhà chồng, người về với vợ.

Ngày 29 tháng 12 vừa qua, chị Bảo Vân đã được Chúa nhận lời “cho con lấy người con yêu” là anh Nhất Linh.

Và ngày 2 tháng 2 năm 2002, anh Quốc Cường sau gần hai nhiệm kỳ làm Thư Ký cho vùng Tây Nam sẽ “khăn gói” về làm Thư Ký trọn đời cho chị Phương Ánh.

Toàn thể gia đình ĐH xin chung vui cùng anh Quốc Cường và chị Bảo Vân. Chúc anh chị đã đạt được mơ ước “lấy được người mình yêu” từ nay sẽ “mãi mãi yêu người mình lấy.”

Nguyễn Đức Ưng

# Nhóm Dẫn Thân

*Lời Tòa Soạn: xin giới thiệu với các anh chị em trong phong trào Đồng Hành bài viết dưới đây về nhóm Dẫn Thân, NJ. Bài viết có lẽ nhằm mục đích giới thiệu nhóm cho cộng đoàn, cộng đồng nói chung, và vì thế có thể hơi “formal” đối với độc giả của ĐH. Dù vậy, đây là một bài giới thiệu nhóm rất đầy đủ, tòa soạn hy vọng bài này sẽ giúp & góp ý cho các nhóm đang “struggle” trong việc giới thiệu nhóm mình với cộng đoàn & giáo xứ.*

## Sinh Hoạt Nhóm Dẫn Thân

“Dẫn Thân” là thành viên của phong trào Đồng Hành (ĐH), một trong những phong trào tu đức rất được mộ mến của người công giáo Việt Nam rải rác trên toàn thế giới. Phong trào ĐH sinh hoạt theo nhịp với phong trào Christian Life Communities (CLC) của thế giới. Nguyên tắc căn bản của CLC dựa trên Linh Đạo của thánh Inhã, vị thánh sáng lập Dòng Tên (Jesuit), và được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục chuẩn thuận vào Lễ Truyền Tin năm 1968.

Mục đích chính yếu của sinh hoạt ĐH là giúp cho người công giáo, và nhất là giới trẻ tạo được một sự ràng buộc riêng tư với Thiên Chúa, để biết lựa chọn con đường dẫn đến cuộc sống làm con Thiên Chúa cách sung mãn hơn hết, hầu đạt mục đích tối hậu là sống mãi với Ngài. Phương tiện để đạt mục đích là những buổi hồi tâm, suy niệm lời Chúa mỗi ngày. Việc suy niệm

lời Chúa được làm cho phong phú hơn qua những buổi họp nhóm để chia sẻ kinh nghiệm sống đạo và những cảm nghiệm cá nhân về lời Chúa. Những kinh nghiệm sống và cảm nghiệm về lời Chúa được bồi bổ phong phú hơn qua những buổi tĩnh tâm Linh Thao hàng năm thường do các cha Dòng Tên hướng dẫn.

Sinh hoạt của nhóm Đồng Hành Dẫn Thân tại Cộng Đoàn Metuchen được đặt trong khuôn khổ mục đích nêu trên.

Trong năm 2001, nhóm Dẫn Thân sinh hoạt khá đều đặn mỗi tháng một lần gặp mặt và nhóm họp tại một tư gia của nhóm viên thường vào tối thứ sáu. Trong tinh thần một gia đình trong Đức Kitô, buổi họp mặt đầu xuân đã được tổ chức chung với nhóm các em Muối Đất qua đề tài “Hành Trình Vào Đời.” Trong dịp này nhóm được dịp đón tiếp cha tân quản nhiệm và cũng là cha linh hướng của cả hai nhóm. Những đề tài được tiếp tục chia sẻ trong những tháng kế tiếp là “Tha Thứ dẫn tới Bình An”, “Chúa là ai?”, “Chúa ở đâu?”, “Thánh Gia”, “Ý nghĩa sự đau khổ” và “Đức vâng lời với Thánh Giuse.”

Trong buổi tĩnh tâm Mùa Chay cho liên cộng đoàn trong tiểu bang New Jersey do các linh mục và tu sĩ tổ chức tại nhà dòng Nữ Tử Bác Ái ở Mendham, nhóm đã phụ trách trình diễn hoạt cảnh mẫu nhiệm vui, thương và mừng. Gia đình bác Vui với niềm vui của người anh mới ra trường, người chị

mới khẩn trọn đời. Gia đình bác Thương với những khổ giá phải vác trong việc làm tối ngày, nổi bất hòa giữa vợ chồng, và sự lêu lổng của con cái. Kế đến là gia đình bác Mừng rộn rã khi đứa con hoang trở về, đứa em út được lãnh phép thêm sức... Hoạt cảnh diễn tả những đời sống thật trong các gia đình và đó cũng chính là mẫu nhiệm mà mỗi người thường suy niệm qua chuỗi mân côi. Nhiều người đã rơi lệ vì khó khăn trong hoạt cảnh chính là khó khăn của gia đình mình, và vui mừng của các gia đình cũng chính là niềm hãnh diện của gia đình mình.

Qua tối mùa hè, cùng với các nhóm lân cận như Hồng Ân ở Allentown, PA, Gia Đình ở Camden, NJ, nhóm Dẫn Thân đã nhận một số trách nhiệm khá phức tạp trong “Đại Hội Họp Mặt Đồng Hành Toàn Quốc” tổ chức trong năm ngày từ 10/7 cho tới 15/7 tại Mary Immaculate Center, Northampton PA. Tham dự viên chẳng những từ các tiểu bang tại Hoa Kỳ mà còn từ các nước trên thế giới như Canada, Anh, Đức, Pháp và Ý. Để chuẩn bị chương trình cho tuần họp mặt, nhóm Dẫn Thân đã cùng với cha tuyên úy phong trào, ban điều hợp trung ương và ban điều hợp vùng Đông Bắc hoạch định những chi tiết kỹ thuật cũng như nội dung cho chương trình họp mặt. Trong chính tuần họp mặt, nhóm Dẫn Thân, đặc biệt là anh chị trưởng nhóm Ưng Chi, đã góp phần trong công tác đưa đón các tham dự viên tới phi trường, trang trí, thánh nhạc, in soạn tài liệu và điều hợp chung cho

chương trình đại hội. Hy vọng rằng trong những năm sắp tới đại hội cũng được tổ chức trong vùng Đông Bắc để các nhóm viên Dẫn Thân dễ dàng tham dự và phần nào nhận ra sức sống và tình thân trong phong trào.

Song song với những sinh hoạt có tính cách tinh thần, nhóm cũng đã tìm cách để gây quỹ sinh hoạt với garage sale vào cuối tuần. Một phần phụ thu để giúp các em mồ côi khuyết tật tại Việt Nam, một phần trợ giúp các sinh hoạt trung ương và một phần để trợ giúp các sinh hoạt địa phương.

Qua tháng Mười tiết trời lạnh lạnh các anh chị nhóm Dẫn Thân đã về nghỉ ngơi và ngồi lại bên Chúa qua những ngày tĩnh tâm linh thao cuối tuần tại tu viện dòng Truyền Giáo Ngôi Lời, Bordentown NJ với sự hướng dẫn của Cha Lê Quốc Tuấn là Tuyên Úy của phong trào Đồng Hành. Khung cảnh tu viện thật tĩnh mịch, thật thiên nhiên; cha giảng phòng thật dễ mến với phương thức chia sẻ lời Chúa và phương thức linh hướng xuất phát từ con tim, từ tình Chúa; cha Luca Trần Đức phụ giúp hòa giải với Chúa và với anh chị em; những thực phẩm thuần túy Việt Nam do bà “ngoại” nấu và một số chị trong nhóm sửa soạn trước và cháu Vi mỗi buổi ăn là “delivery boy”; tất cả đã giúp cho những người đi tĩnh tâm cảm nghiệm được sự ngọt ngào thiêng liêng của tình Chúa và tình người ấm cúng.

Lễ Tạ Ơn cũng là dịp đến lượt một

người khác nhận trách nhiệm làm trưởng nhóm. Nhóm đã chọn anh chị Linh Oanh trong trách nhiệm này. Xin Chúa ban nhiều ơn trợ lực cho anh chị tân trưởng nhóm để giúp mỗi người trong nhóm liên kết và thăng tiến trong đức tin.

Cuối cùng xin cảm ơn chân thành đến các vị ân nhân đã giúp nhóm hoàn thành những công việc phục vụ và từ thiện suốt năm qua và tiếp tục ủng hộ tinh thần cho nhóm trưởng thành hơn trong yêu thương như lòng mong ước bởi vì tất cả là “Một Gia Đình trong Đức Kitô.”

Nguyễn Đức Ưông  
Nhóm Dẫn Thân



# Phép Rửa Khiêm Nhường

Đức Giêsu Chịu Phép Rửa  
PHÉP RỬA KHIÊM NHƯỜNG  
(Mt 3, 13-17)

Sông Gio-đăng, tiếng Do thái là “yarad” có nghĩa là đi xuống. Sông Gio-đăng phát nguồn từ ngọn núi Héc-mon ở độ cao 520 m. Suốt 220 km đường dài dòng sông không ngừng đi xuống. Thoạt tiên sông chảy vào hồ Hu-lê chỉ còn 68 m trên mực nước biển. Kế đó sông chảy vào biển hồ Ga-li-lê, nơi Đức Giêsu thường qua lại, và các tông đồ thường chài lưới. Ở đây lòng hồ sâu 212 m dưới mực nước biển. Sông tiếp tục chảy xuống miền Nam, đổ vào Biển Chết. Ở đây là độ sâu 394m dưới mực nước biển. Có thể nói đây là điểm thấp nhất của địa cầu.

Khi Đức Giêsu bước xuống sông Gio-đăng để chịu phép rửa, Người đã xuống chỗ thấp nhất không chỉ về chiều sâu theo không gian địa lý mà còn về chiều sâu tâm lý xã hội. Bước xuống để Gio-an Bao-ti-xi-ta làm phép rửa tội, Đức Giêsu đã hoà mình vào dòng thác người tội lỗi, cần thống hối ăn năn. Tuy đến để cứu độ người tội lỗi, nhưng Đức Giêsu không cho mình quyền đứng trên kẻ tội lỗi. Người đã hạ mình xuống ngang hàng với họ, liên đới với họ và trở nên anh em của họ. Không ai nhận ra Người. Mọi người đều cho rằng Người là một trong những kẻ tội lỗi.

Trong đêm Giáng sinh, ta được chứng kiến một Thiên Chúa hạ mình xuống làm người. Làm một người bé nhỏ nghèo hèn hình như chưa đủ đối với tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa, nên hôm nay người lại hạ mình xuống thêm một bậc nữa, xuống tận đáy xã hội nhân loại khi nhận mình tội lỗi.

Hôm nay, bắt đầu cuộc đời công khai của Đức Giêsu. Người bắt đầu xuất hiện để rao giảng Tin Mừng. Trước khi tiến ra gặp gỡ quần chúng, Đức Giêsu đã tới gìm mình trong dòng sông Gio-đăng. Để chuẩn bị ra gặp loài người Đức Giêsu cảm thấy cần phải thanh tẩy. Mặc lấy xác phàm, Đức Giêsu chưa cảm thấy mình gần với nhân loại cho đủ. Người còn hạ mình xuống làm một người tội lỗi. Người chìm mình xuống lòng sông Gio-



cicada

đăng, dường như muốn mượn làn nước trong xanh tẩy sạch đi tất cả dáng vẻ cao quý của Thiên Chúa còn vương vấn nơi thân xác nhân loại của Người. Tẩy sạch đi tất cả những gì ngăn cách, để Người được thực sự là một người anh em của mọi người.

Dòng nước sông Gio-đăng có trong xanh đến mấy cũng đâu đủ sức rửa Thiên Chúa làm người. Thực ra chính Người tự rửa mình bằng sự khiêm nhường thẳm sâu. Khiêm nhường là một phép rửa. Vì khiêm nhường là sự quên mình, là chết đi một chút. Chìm mình vào dòng sông là chấp nhận đau khổ và chết đi. Cái chết chính là phép rửa như Đức Giêsu đã nói với các môn đệ: “Thầy còn phải chịu một phép rửa, và Thầy những bồn chồn chờ đến lúc hoàn tất” (Lc 12, 50). Người còn hỏi hai ông Gioan và Giacôbê

khi hai ông này đến xin được ngồi bên tả, bên hữu trong nước người.” Các người có thể uống chén Ta uống và chịu thanh tẩy thứ thanh tẩy Ta phải chịu không?” (Mc 10, 38). Khi nói thế Đức Giêsu có ý nói đến cái chết Người sẽ phải chịu.

Một câu châm ngôn nói: Không ai thấy được tình yêu. Người ta chỉ thấy được bằng chứng của tình yêu. Bằng chứng tình yêu của Đức Giêsu đối với ta đó là sự hạ sinh làm một em bé nghèo hèn yếu ớt. Đó là sự khiêm nhường hoà mình vào đoàn lũ những tội nhân tối đim mình trong dòng sông Gio-đăng. Tình yêu đã thúc đẩy Người đi những bước táo bạo, bất ngờ. Mượn dòng nước sám hối xoá đi mọi khoảng cách còn lại giữa Thiên Chúa và con người.

Cử chỉ khiêm nhường của Người là một lời mời gọi ta. Nếu ta cảm thấy mình còn xa cách Chúa. Nếu ta cảm thấy mình cần được thanh tẩy. Đừng ngần ngại thay đổi đời sống. Hãy mạnh dạn tiến đến lãnh nhận phép rửa của Đức Giêsu để trở nên gần gũi với Người. Nếu ta chưa thể lãnh nhận phép rửa trong cái chết tội nhục như Đức Giêsu, ta vẫn có thể được thanh tẩy trong phép rửa khiêm nhường. Hãy rửa mình trong dòng lệ sám hối. Hãy tắm mình trong dòng nước khiêm cung. Như lời vua Đavít nói: “Lễ dâng Chúa là tâm hồn sám hối. Một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê” (TV 50).


Khiêm nhường sám hối là bước khởi đầu để ta đón nhận Phúc Âm. Khiêm nhường sám hối là quay trở về nhà Cha, sống trọn tâm tình của người con thảo hiếu. Khi khiêm nhường trở về, ta sẽ gặp được người Cha nhân hậu đang đứng chờ tạ Người sẽ nói về ta như nói về Đức Giêsu: “Đây là con Ta yêu dấu, Ta hài lòng về con”.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết đến với Chúa và đến với anh em bằng sự khiêm nhường sám hối.

Amen.

#### GỢI Ý CHIA SẺ

1- Đức Giê-su không ngừng đi xuống. Còn bạn, bạn có tự hạ, hay là lúc nào bạn cũng muốn gìm người khác xuống?

2- Làm thế nào để trở nên “Con yêu dấu” của Đức Chúa Cha? 

Lạy Chúa Giêsu,  
xin cho con thấy Chúa thật lớn lao,  
để đời con mọi sự khác trở thành bé nhỏ.

Xin cho con thấy Chúa thật bao la,  
để cả mặt đất cũng chưa vừa cho con sống.

Xin cho con thấy Chúa thật thăm sâu,  
để con dễ đón nhận nỗi khổ đau sâu thăm nhất.

Lạy Chúa Giêsu,  
xin làm cho con thật mạnh mẽ,  
để không nỗi thất vọng nào còn chạm được tới con.

Xin làm cho con thật đầy ắp,  
để ngay cả một ước muốn nhỏ  
cũng không còn có chỗ trong con.

Xin làm cho con thật lặng lẽ,  
để con loan báo Chúa mà thôi.

Xin Chúa ngự trong con thật sống động,  
để không phải là con,  
mà là chính Chúa đang sống.

manna A - suy niệm Lời Chúa



# Lịch Trình Linh Thao 2002

## LM LÊ QUỐC TUẤN, S.J.

### JANUARY

03-06

Phoenix, AZ - nhóm Gia Đình Nazaret  
A/C. Vu Cuong&Thien (623) 842-0762  
tvu2@hotmail.com  
A/C. Duong Do DoDuong@juno.com

### MARCH

08-10

Vùng Trung Tây - LT cuối tuần  
C. Hằng Phạm nxxp@hotmail.com

22-24

Denver, CO - Tỉnh Huấn Cursillo, nhóm  
Cursillo  
A. Đạt (303) 456-1668

### APRIL

05-07

Charlotte, NC - LT cuối tuần  
C. Hong Loan Phan  
Vivian\_Phan@cmail.allegiance.net

### MAY

10-12

Cincinnati, OH - LT cuối tuần  
C. Kim Loan Nguyễn  
nguyenkimloan@hotmail.com

### JULY

05-07

Austin, TX - LT cuối tuần  
C. Thu Tâm thutam98@hotmail.com

### AUGUST

22-25

Nhóm Loveboat, MD - LT 3 ngày  
A/C. Đạt Hải Nguyễn  
dat.nguyen@prolinkservices.com

### SEPTEMBER

27-29 (TBC)

Vùng Trung Tây (Youth) - LT cuối tuần  
A/C. Nguyệt Dũng (918) 438-6325  
nndoan@home.com

### NOVEMBER

07-10

Orange County, CA - nhóm Polycarp - LT  
3 ngày  
C. Bảo Vân ca\_dao@hotmail.com

## LM NGUYỄN TRỌNG TUỐC, SJ

### JANUARY

24-27

Missouri - Tỉnh tâm gia đình, Dòng Đồng  
Công

### FEBRUARY

14-17

New Mexico - Linh thao

24-26

Houston, TX - Tỉnh tâm cộng đoàn Justin

### MARCH

1-2

Tỉnh tâm cộng đoàn Good Shepherd, San  
Diego

16-17

Đan Mạch - Tỉnh tâm giới trẻ

23-24

Đan Mạch - Tỉnh tâm cộng đoàn

27-29

Đan Mạch - Linh thao Đan Mạch

### APRIL

07-10

Germany  
Edithstein-Exerzitienshaus, Bergstr. 26,  
53721 Siegburg

Sr. Vu Thi Phuong, Bonner Talweg 4-6,  
53113 Bonn, 0228-223528

Lm. Phero Nguyen Trong Quy Glockenstr.  
7, 44623 Herne, 02323-50891

11-14

Germany  
Missionshaus St. Arnold,  
Emsdettenerstr.242, 48485 Neuenkirchen.  
Lm. Huynh Cong Hanh SVD,  
0597340255

18-21

Germany  
Bildungshaus Liebfrauenhoehe, 72108  
Rottenburg Ergenzingen

Lm. Bui Thuong Luu, Nguyet San Dan  
Chua Au Chau, Pfizerstr. 5, 70184

Stuttgart, 0711-2369093,  
DanChuaAuChau@t-online.de

*Lưu ý:  
Lịch trình này có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh trong năm, và những thay đổi được cập nhật hóa trên web site [www.donghanh.org](http://www.donghanh.org) của phong trào Đồng Hành.*

*Vì bận việc giáo xứ, sự nhận lời đi giảng phòng của của các cha sau đây có*

*phần giới hạn. Xin các địa phương liên lạc với các ngài theo những địa chỉ sau đây:*

*LM Đỗ Quang Biên - 2766 Navajo Road, El Cajon, CA 92020. (619) 466-3802  
Cha Nguyễn Văn Bình, CM - 252 S. F. Street, Oxnard, CA 93030. (805) 240-1012*

*LM Louis Robert, S.J. - 7735 Outremont, Montréal, PQ H3N2M, Canada. e-mail: [pachucosj@securenet.net](mailto:pachucosj@securenet.net)*

*Có nhu cầu cần các khóa linh thao, hoặc cần thay đổi lịch trình, xin liên lạc với:   
Uông Nhung phone: (281) 251-4912, email: [uong-nhung@yahoo.com](mailto:uong-nhung@yahoo.com)*

**JUNE**

**14-16**

Nhóm Denver, CO  
A. Duc Paul Nguyen,  
[pnguyen@vitria.com](mailto:pnguyen@vitria.com)

**MAY**

**2-4**

Orange County, CA - Cursillo

**9-11**

Orange County, CA – Cursillo

**17-19**

Canada - Tỉnh tâm cộng đoàn

**23-26**

Oregon - Tỉnh tâm gia đình

**30-02 June**

Houston, TX - Linh thao

**JUNE**

**06-09**

Denver, CO - Linh thao

**27-30**

New Orleans, LA - Linh thao

**JULY**

**11-14**

New Orleans, LA

C. Thu Phong

[Thu-phong.M.Nguyen@maf.nasa.gov](mailto:Thu-phong.M.Nguyen@maf.nasa.gov)

**AUGUST**

**01-04**

Chicago, IL - Linh thao

**08-11**

Chicago, IL - Linh thao

**22-25**

Toronto, Canada - Linh thao

**29-02 September**

Orange County, CA - Linh thao

**SEPTEMBER**

**06-08**

Tỉnh tâm cộng đoàn, Windsor, Canada

**12-14**

Detroit - Linh thao

**21**

Orange County, CA - Cursillo

**26-29**

Houston, TX - Linh thao

**OCTORBER**

**04-06**

Houston, TX - Tỉnh tâm gia đình

**17-20**

San Jose, CA - Linh thao

**NOVEMBER**

**01-03**

Tỉnh tâm cộng đoàn,

**14-17**

Orange County, CA - Linh thao

**22-24**

San Diego, CA - Cursillo

**DECEMBER**

**06-08**

Pennsylvania - Tỉnh tâm cộng đoàn

**13-15**

Beaverton - Tỉnh tâm cộng đoàn

**20-22**

Oregon - Tỉnh tâm cộng đoàn Tigard

**LM HOÀNG GIA PHONG, SJ**

**MARCH**

**01-03**

Riverside, CA - Dòng Ngôi Lời,

A. Quốc Cường (714) 534-4307

[tom.tran@wdc.com](mailto:tom.tran@wdc.com)

C. Phương Thanh (626) 457-1953

[phuongthanh1@juno.com](mailto:phuongthanh1@juno.com)

**LM ĐÌNH MINH TRÍ, SJ**

**OCTOBER**

**25-27**

Orange, CA - Marywood Center

A. Quốc Cường (714) 534-4307

[tom.tran@wdc.com](mailto:tom.tran@wdc.com)

C. Phương Thanh (626) 457-1953

[phuongthanh1@juno.com](mailto:phuongthanh1@juno.com)

**LM ĐỖ BÁ LONG, SSS**

**FEBRUARY**

**22-24**

Northeast Region Youth Reflection

Weekend To Prepare For Lent Season

A. Le Duy Khang

[ledkhang@hotmail.com](mailto:ledkhang@hotmail.com)

**MARCH**



# L i c h T r ì n h L i n h T

## 01-03

Truong TNTT Northeast Region - LT cuối tuần

C. Tran Luu Thuy Mai ctttdvn@vais.net

## 08-10

New Orleans, LA – LT cuối tuần

A/C. Nguyen Son (985) 645-0923

## 15-17

Portland, OR - LT cuối tuần Thalithakoum

A. Văn Đình Tuấn tuanv@donghanh.org

## 22-24

Tulsa, OK - LT cuối tuần Come&See

A/C. Dũng&Nguyệt (918) 438-6325

nddoan@home.com

## APRIL

### 12-14

Virginia

A. Le Duy Tan tanle02@aol.com

### 19-21

Portland, OR - LT cuối tuần Come&See

A. Văn Đình Tuấn tuanv@donghanh.org

## MAY

### 03-05

Amarillo, TX

C. Hường (918) 307-2316

### 10-12

Germany - Come&See

Lm. Huynh Cong Hanh SVD,

Missionshaus St. Arnold, Emsdettenerstr.

242 – 48485 Neuenkirchen, 0597340255

### 17-19

Belgium - nhóm Tin Yeu

A. Toan Hiep Nguyen

Toan-Hiep.Nguyen@village.uunet.be

### 24-26

Germany

Jugendhaus Maria Einsidel, Auberhalb 6

– 64579 Gernsheim

Th. Nguyen Ngoc The, 069-90432341

ngocthe@web.de

C. Ho T. Doan Trang, Gustavsburgerstr.

23, 65462 Ginsheim, 06158-747364

xvdt@gmx.net

A. Quang, 089/64964671 or 0172/

8246686 q.nguyen@puz.de

## 31-02 June

Dallas, TX - LT cuối tuần Maranatha

A/C. Nguyen Huu Khanh (972) 270-1393

## JUNE

### 07-09

Virginia - LT cuối tuần

A. Le Duy Tan & C. Nguyen Truc Anh

tanle02@aol.com

### 14-16

San Jose, CA - LT cuối tuần

Thalithakoum

C. Tran Vi vtran@lsil.com

### 28-30

Allentown, PA - LT cuối tuần Come& See

A/C. Lap Phuong

## JULY

### 05-07

Denver, CO - LT cuối tuần Thalithakoum

A. Tuan Nguyen (303) 922-5726

## AUGUST

### 09-11

Toronto - LT cuối tuần Resurgram

C. Yến Xuân Nguyễn

kyssimles@hotmail.com

### 23-25

Houston, TX - LT cuối tuần Ephata

C. Tran Mai Trinh ttranz@pdq.net

## SEPTEMBER

### 06-07

Virginia

A. Liêm (703) 914-2065

### 13-15

Virginia - LT cuối tuần - nhóm Con Cá

C. Vu Thuy Tien (703) 818-3721

### 20-22

Detroit - TNTT

## 27-29

Montreal - LT cuối tuần - nhóm Hiệp

Nhất và Tứ Phương Đồng Tâm

A. Trần Bảo Long vico27@hotmail.com

## OCTOBER

### 04-06

Philadelphia - LT cuối tuần Come&See

### 18-20

Boston - LT cuối tuần

### 24-27

Virginia - LT cuối tuần - nhóm Hy Vọng

A/C. Dao Tien Khanh

kim-khanh@juno.com

## NOVEMBER

### 01-03

Dallas, TX - LT cuối tuần

A/C. Nghia Phuong nguy111@aol.com

### 08-10

Wichita Falls - LT cuối tuần Come&See

A/C. Nghia Phuong nguy111@aol.com

## LM G. DOMINICI /

## NGUYEN NGOC TIEN, SJ

## MAY

### 02-05

Belgium - nhóm Tin Yêu

A. Toan Hiep Nguyen

Toan-Hiep.NGUYEN@village.uunet.be

## LM JULIAN ELIZALDE, SJ

## JUNE

### 19-23

Seattle, WA - Seminar for VN directors

for “Seel”

Lm. Dominic Hùng, SJ, Hy & Mộng Hằng

### 25-30

Vùng Trung Tây



C. Nguyệt (918) 438-6325  
nddoan@home.com

**JULY**

**03-10**  
San Jose, CA  
**11-14**

San Jose, CA - Linh Thao & Hôn Nhân,  
dành riêng cho các gia đình.  
A. Dinh Vu dminh2001@aol.com

**19-21**  
Portland, OR

A. Long Tran (503) 762-4778  
tranjo@ohsu.edu

**23-28**  
Orange, CA  
C. Thái Hằng (714) 578 8543  
ttran@sjf.stjoe.org

**AUGUST**

**02-04**  
Virginia  
A. Liêm LLe@bowie-gridley.com

**08-13**  
New Orleans, LA  
C. Thu Phong thuphong@yahoo.com -  
**16-25**  
Minneapolis, Minnesota  
nhóm Vì Sao visao@yahoo.com

**LM NGUYỄN THẾ MINH, SJ**

**JANUARY**

**04-06**  
Houston, TX  
Thuan Duy Nguyen (281) 997-9182  
Kieu Hanh Dinh (468) 651-0711 kieu-  
hanh.dinh@era.ericsson.se  
**11-13**  
San Jose, CA  
A/C. Dinh&Minh (408) 259-4909  
dminh@aol.com

A/C. Long&Thuy (408) 923-2707  
lnh@cisco.com  
**25-27**  
Escondido, CA - Questhaven (đặc biệt  
cho couples)  
Tuấn Nguyễn (714) 557-2755  
tuan@endevco.com  
Dũng Đình (858) 484-0614  
dungding@dulich.com

**MARCH**

**07-10**  
Germany – LT 3 ngày  
Th. Nguyen Ngoc The 069-90432341  
ngocthe@web.de  
Truong Xuan Sao 49(0)6144 3950  
truongxuansao@gmx.net

**07-12**  
Germany - LT 5 ngày  
Th. Nguyen Ngoc The 069-90432341  
ngocthe@web.de  
Truong Xuan Sao 49(0)6144 3950  
truongxuansao@gmx.net

**MAY**

**03-10**  
Paris, France - LT 7 ngày  
Bich Van Le 01 60 43 24 70  
nuage-bleu@oreka.com  
Duc Tran Thieu 01 48 45 18 70  
ducttran@club-internet.fr  
Vuong pdvuong@yahoo.fr  
Tuan 01 43 79 56 10 tuanjeann@free.fr

**26-04 June**  
Houston, TX - Srs. Đa Minh  
Sr. Maria Goretti Oanh  
vu\_oanh@hotmail.com

**JUNE**

**11-16**  
San Jose, CA  
A/C. Dinh&Minh (408) 259-4909  
dminh@aol.com

A/C. Long&Thuy (408) 923-2707  
lnh@cisco.com  
**16-23**

San Jose, CA  
A/C. Dinh&Minh (408) 259-4909  
dminh@aol.com

A/C. Long&Thuy (408) 923-2707  
lnh@cisco.com  
**24-30**

Houston, TX  
Thuan Duy Nguyen (281) 997-9182  
Kieu Hanh Dinh (468) 651-0711  
kieu-hanh.dinh@era.ericsson.se

**JULY**

**02-07**  
Escondido, CA – Questhaven – LT 5 ngày  
Tuấn Nguyễn (714) 557-2755  
tuan@endevco.com  
Dũng Đình (858) 484-0614  
dungding@dulich.com

**07-14**  
Escondido, CA - Questhaven – LT 7 ngày  
Công Anh (858) 524-0517  
conganh@dulich.com  
Dung Dinh (858) 484-0614  
dungding@dulich.com

**14-21**  
Escondido, CA - Questhaven – LT 7 ngày  
Chung Ngô (626) 256-0088  
ctcav@juno.com  
A/C. Hùng&Thanh (626) 457-1953  
phuongthanh1@juno.com

**21-28**  
Escondido, CA - Questhaven – LT 7 ngày  
Chung Ngô (626) 256-0088  
ctcav@juno.com

A/C. Hung&Thanh (626) 457-1953  
phuongthanh1@juno.com  
**31-08 Aug**

Houston, TX - Srs. Đa Minh – LT 8 ngày  
Sr. Maria Goretti Oanh  
vu\_oanh@hotmail.com

**AUGUST  
09-15**

Montreal, Canada – LT 6 ngày  
Bảo Điền Thị Hà (514) 748-5628  
baodienha@yahoo.com  
Hien Minh Nguyen (514) 341-2195  
hienminh@yahoo.com

**16-21**  
New Jersey – LT 5 ngày  
Khiet Pham (973) 560-0416  
kvp@vnet.ibm.com  
Thanh Ma (718) 823-9185  
tma@bethisraelny.org

**SEPTEMBER  
31-95 Oct**

Paris, France – LT 5 ngày  
Bich Van Le 01 60 43 24 70 nuage-  
bleu@oreka.com  
Duc Tran Thieu 01 48 45 18 70  
ducttran@club-internet.fr  
Vuong pduong@yahoo.fr  
Tuan 01 43 79 56 10 tuanjeann@free.fr

**LM NGÔ CHÍ, SJ**

**JUNE  
(TBA)**  
directed retreat in English-Vietnamese  
A/C. Chung&Thy (626) 256-0088  
ctcav@juno.com

**LM NGO CONG HOAN, SJ**

**OCTOBER  
10-13**  
Germany  
VP GX Nữ Vương Hòa Bình, Munchen  
089/50034711

# N h ị p C â u T h ư T í n

“ Các anh chị trong báo Đồng Hành thân mến ,

Ly chỉ là một độc giả của báo ĐH và thực sự cũng không đọc thường xuyên lắm cho đến hôm nay. Ngồi trong sở, biết việc làm sắp hết vì hãng đóng cửa, Ly mang theo tờ báo ĐH để đọc giết

thời giờ. Ly xin thú nhận rằng không những Ly đọc thật say mê, mà Ly còn photocopy những bài đọc nhiều ý nghĩa nhất về cho ông xã , hy vọng anh ấy sẽ đọc một ngày nào đó.

Những đề tài của báo ĐH thật phong phú và thực tế (ĐH năm thứ 24, số 2 -2001). Cám ơn tất cả các cha và các anh chị đã dày công thu thập và bỏ thời giờ để viết bài. Ly đọc và highlight những ý chính trong mục Gia Đình (my favorite), con bạn người

Mỹ đi ngang qua hỏi: “What are you reading?” Ly trả lời: “My next call, to see what God wants me to do with my life once I get out of here.” Nó tưởng Ly nói đùa, nhưng nó không thể hiểu được những gì Ly vừa học hỏi qua những bài đọc đó.

Thực ra ĐH không giúp Ly định đoạt hướng đi của mình, nhưng giúp Ly slow down và nhìn lại cuộc sống của mình và gia đình, where we are going, và những gì mình nên sửa đổi.

Một lần nữa, xin chân thành cám ơn tất cả đã dày công hy sinh để tờ báo ĐH còn được đến tay những người như Ly. It means more to us than we can ever say.”

Ly

- *Cám ơn chị Ly thương báo. Lời thư của chị đã khuyến khích rất nhiều cho ban báo.*

*Vâng tờ báo chỉ mong là tiếng cười vui, là tâm sự buồn , là chân thành từ tâm hồn , là an ủi nương tựa nhau , để chúng ta có dịp nghỉ ngơi trong Chúa . Và chỉ có vậy mà thôi.*

T h ư (continued from page 5)

## T o à S o ạn

ngợi, chỉ tiếc là anh này không chịu viết bài!) Sau mỗi sinh hoạt trong vùng, cũng xin các anh chị trong ban tổ chức gửi cho ban báo vài dòng, để các anh chị em khác trong phong trào, dù không hiện diện, vẫn có thể “hưởng ké” đôi chút tâm tình của người tham dự. Và để báo khỏi mắc căn bệnh “thiếu bài” trầm kha!

Trong năm qua, chủ đề về gia đình đón nhận được nhiều sự hưởng ứng của độc giả. Bắt đầu từ số 1-2002, báo sẽ bước sang chủ đề mới của năm 2002. Chủ đề báo năm

2002 đến từ chủ đề của World Youth Day 2002, sẽ được tổ chức tại Toronto (7-2002).

*Anh em là ánh sáng cho thế gian; anh em là muối cho đời.*

Chúng tôi sẽ có dịp khai triển chủ đề một cách chi tiết hơn trong số báo tới. Và hy vọng chủ đề này cũng sẽ mang nhiều cảm hứng cho người đọc cũng như người viết.

Năm hết, Tết đến. Xuân Nhâm Ngọ, xin cầu chúc quý cha, quý thầy, quý sư, các anh chị em trong phong trào, và quý độc giả của Đồng Hành một năm mới đầy hồng ân, mọi sự an lành. Xin mọi người cũng nhớ chúc ban báo năm mới ra báo đúng hẹn hơn nhe.

# Tủ Sách Đồng Hành

Thư đặt mua báo, sách và băng huấn đức xin gửi về  
Đồng Hành, PO Box 51472, Irvine, CA 92619-9998  
hoặc e-mail: [chieulannguyen@yahoo.com](mailto:chieulannguyen@yahoo.com)



**Chứng Nhân Hy Vọng**  
TGM FX Nguyễn V. Thuận  
335 trang  
US \$10.00 + cước phí



**Cô Đơn và Sự Tự Do**  
Nguyễn Tâm Thường  
175 trang  
US \$10.00 + cước phí



**Con Biết Con Cần Chúa**  
Nguyễn Tâm Thường  
180 trang  
US \$10.00 + cước phí



**Đi Tìm Anh Em**  
Đỗ Minh Trí, S.J.  
274 trang  
US \$10.00 + cước phí



**Đường Về Thượng Trí**  
Nguyễn Tâm Thường  
236 trang  
US \$12.00 + cước phí



**Mùa Chay và Con Sâu Bướm**  
Nguyễn Tâm Thường  
202 trang  
US \$10.00 + cước phí



**Tám Bánh Cuộc Đời**  
Đỗ Bá Long, S.S.  
145 trang  
US \$8.00 + cước phí



**Viết Trong Tâm Hồn**  
Nguyễn Tâm Thường  
190 trang  
US \$10.00 + cước phí

Ca Nguyện Linh Thao ..... \$10.00  
Chúa Oi, Con Là Ai? ..... \$5.00  
Gia Đình Năm 2000 (Việt/Anh) ..... \$1.00

Hãy Đến Mà Xem - *Đỗ Bá Long* ..... \$10.00  
Tài Liệu Căn Bản Phong Trào Đồng Hành ..... \$3.00  
Thần Học Thiêng Liêng 1&2 - *H. S. Hoàng Sỹ Quý*.. \$10.00

# Thư Gây Quỹ

*Kính thưa quý vị ân nhân, thân hữu và anh chị em Đồng Hành,*

Ban tài chánh xin gửi tới quý vị và anh chị em lòng chân thành biết ơn tình thương, sự nâng đỡ, và các đóng góp rất rộng rãi qua Phiếu Ân Nhân mọi người dành cho phong trào Đồng Hành trong năm 2001. Chính nhờ lòng hảo tâm này mà chúng ta đã có đủ điều kiện tài chánh để chu toàn các nhu cầu sau đây:

1. Thực hiện và phân phối báo Đồng Hành.
2. Đóng góp tài chánh với tỉnh dòng Tên Missouri để phụ phí tổn của cha tuyên úy Lê Quốc Tuấn.
3. Trả chi phí cho các cha về Họp Mặt Đồng Hành tháng 7, 2001 tại Allentown, Pennsylvania.
4. Thực hiện dự án của các ban: Gia Đình, Youth Ministry, Yểm Trợ Nhóm (Huấn Luyện), Viễn Thông, và Lịch Trình Linh Thao.
5. Giúp nạn nhân bão lụt Việt Nam.

Trong năm 2002, chúng ta sẽ cố gắng duy trì những dự án nêu trên. Thêm vào đó sẽ có hai sinh hoạt quan trọng là World Youth Day vào cuối tháng 7 và Đại Hội Đồng Hành vào cuối tháng 12. Với lòng hảo tâm và đóng góp của mọi người, chúng ta sẽ tổ chức và yểm trợ hai sinh hoạt này cách hiệu quả hơn. Do đó, ban tài chánh đặt mục tiêu cho việc gây quỹ năm 2002 là \$25,000.

Phiếu Ân Nhân là chương trình gây quỹ hàng năm của phong trào Đồng Hành. Mọi đóng góp lớn nhỏ đều được ghi nhận và sử dụng cho các hoạt động của Đồng Hành. Ban tài chánh kêu gọi các ban điều hành vùng, ban điều hành nhóm cổ động và phổ biến Phiếu Ân Nhân tới nhóm viên, ân nhân và thân hữu. Xin mọi người nhắc nhau góp quỹ Đồng Hành 2002. Ban Phục Vụ rất cần sự giúp đỡ về tài chánh hầu có thể đáp ứng nhu cầu của phong trào tốt đẹp hơn.

Mọi đóng góp xin đề "Dong Hanh" và gửi về Dong Hanh, PO Box 51472, Irvine, CA 92619-9998.

Nguyện xin Thiên Chúa luôn đổ tràn tình yêu và ân sủng trên mọi người để chúng ta có sức tiếp tục đáp trả lời mời làm sáng danh Ngài hơn.

Kính,

Phạm Quang Trung  
Trưởng Ban Tài Chánh

## Phiếu Ân Nhân

Tôi muốn đóng góp mỗi năm:  US \$10  
 US \$20  
 US \$50  
 US \$100  
 US \$ \_\_\_\_\_

trong vòng [ \_\_\_\_ ] năm để dự phần vào những công tác ích lợi thiêng liêng chung của phong trào Đồng Hành.

Tên: \_\_\_\_\_

Địa chỉ: \_\_\_\_\_

Thành phố: \_\_\_\_\_ Tiểu bang: \_\_\_\_\_ Zip code: \_\_\_\_\_

Số điện thoại: \_\_\_\_\_

Mọi đóng góp xin gửi về:

Ban Tài Chánh

P.O. Box 51472

Irvine, CA 92619-9998